

Parochie H. Eligius Schinveld
Wilhelminaplein 2,
6451 CJ Schinveld

Pastoor: Drs H.S.J. Adema
Tel: 045-5252318 / 0622568958
Email: hadema@ziggo.nl

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel: 045-525 96 36

Website: www.eligiusschinveld.nl



Eligius bode

Zondag 8 januari 2017
Week 2

Opgeven misintenties en berichten:

Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Betalingen: Ten name van
Kerkbestuur H. Eligius Schinveld

NL31 RABO 0146 7001 63

NL64 INGB 0001 0416 18

NL27 RABO 0146 7010 11

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

KERKBERICHTEN

Zaterdag 14 januari 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** als gest. jrd. voor overl. ouders Matthias Theunissen en Anneke Theunissen

Zondag 15 januari 2017

2e zondag door het jaar (a)

09.30 Gez. H. Mis met **kerkelijk zangkoor St. Joseph** als jrd. voor Jan Peters en Helena Jacobs; jrd. voor zuster Gezina van der Poll; jrd. voor Keetje Geraets-Jessen

Maandag 16 januari 2017

18.00u. Uitstelling van Allerheiligste

18.45u. Maria-noveen

19.00u. Gez. H. Mis voor zr. Josophina Sijstermans

Dinsdag 17 januari 2017

H. Antonius, abt

09.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 19 januari 2016

19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan de Bleek" uit dankbaarheid

Zaterdag 21 januari 2017

H. Agnes, maagd en martelares

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** als jrd voor Jan Beumers; gest. dienst voor ouders Jozef Mengelers en Agnes Mengelers-Raats; **zwd.** voor Keetje Goffin-Theunissen; gest. jrd. voor Jan Hendrik Renneberg en Hubertina Renneberg-Vos

MEDEDELINGEN

Dank aan schutterij

Tijdens de nieuwjaarsontmoeting is het altijd gezellig in het parochiecentrum St. Michiel. Van tevoren is door enkele medewerkers al van alles in gereedheid gebracht en gezorgd voor een natje en droogje. Jaarlijks zorgt ook voor de schutterij voor een hartig hapje. Aan allen een bijzonder woord van dank

Gebedsweek voor de eenheid

Van 15 tot 22 januari is de week van het gebed voor de eenheid. Het thema is: jouw hand, mijn glimlach. Het is een initiatief van de Raad van kerken om de verschillende kerkgenootschappen bij elkaar te brengen door het gebed.

Dat de inspiratie van de enkeling mag omslaan in bezieling: wat ons drijft is de liefde voor Christus.

Lezing op Rolduc

Op vrijdag 3 februari om 19.00 uur geeft dr. Lambert Hendriks, rector van het Groot Seminarie, een lezing over een ethisch onderwerp: orgaandonatie als geschenk of bedreiging. Aanmelding kan per email bij Ton Batens: acedemie.rolduc@gmail.com

OVERWEGING

Over knielen, zitten en staan

Niet altijd maken wij even intens de eucharistieviering mee. Dat overkomt ons allemaal op zijn tijd. Veelal is dan de automatische piloot ingeschakeld. Een aantal woorden spreken wij zonder nadenken uit. Het gebeurde mij dat bij de geloofsbelijdenis per ongeluk de schuldbelijdenis werd ingezet. Het aanwezige kerkvolk ging voort op de ingezette woorden alsof dit zo hoorde en niemand kwam er later op terug. Ook in de mis gaan na het belletje bij het Heilig de kerkgangers massaal op de knieën, uitgezonderd degenen die last hebben van pijnlijke knieën. Devoot wordt gebogen bij het tonen van Brood en Wijn, waarin Jezus bij ons is. Wanneer het Onze Vader voorbij is en het vredesgebed uitgesproken, eventueel gepaard gaand met een vredesgroet, zie je dat het knielen wordt ingewisseld voor het zitcomfort. Als je hierover nadenkt is het eigenlijk vreemd dat bij de duiding van Jezus als het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt plotseling de aanbidding en eerbied verdwenen zijn. Want bij elk liedje dat je hoort kun je gaan zitten. Dat zijn we zo gewend. Te weinig zijn wij ons er van bewust van wat wij op dat moment gezongen en gebeden wordt

De eerste keer dat Jezus "het lam Gods" genoemd wordt "dat de zonden van de wereld wegneemt" vinden wij terug bij Johannes de Doper. Deze woorden gebruikt hij als uiting van geloof in Jezus. Johannes de Doper beseft dat hij niet in het middelpunt van de geschie-

denis staat, maar Jezus begin en einde is. Jezus was de beloofde toen het volk van Israël op de Messias wachtte. Hij is de komende wanneer Gods belofte in vervulling gaat. Door Jezus wordt al het verkeerde, waardoor mensen ver van God afstonden, weggenomen. Nu worden zij vervuld van een geest van vrede, liefde, saamhorigheid, vertrouwen en geloof. De Geest die op Jezus neerdaalde, maakte van Hem degene die van Godswege komen moest: Hij is het die doopt met de Heilige Geest. Deze is de Zoon van God. Door diezelfde Geest delen wij in Zijn Leven



De houding die wij in de liturgie gebruiken drukt onze verhouding tot God in woord en sacrament uit. Zitten betekent luisteren. Staan betekent ontzag, knielen dat je klein wordt voor God. Wanneer wij ons daarvan bewust zijn krijgen de vieringen in de kerk meer betekenis en worden wij ons ervan bewust wat wij aan het doen zijn. Ingetogenheid leidt er toe dat de mens zich open stelt voor God. Het moet geleerd worden. Onze tijd kenmerkt zich sterk door te laten zien wat iets of iemand met je doet. Wie een viering van een charismatische beweging of pinkstergemeenschap meemaakt neemt andere gebruiken waar. Hier zien wij uitingen van geloof door enthousiast de handen in de hoogte te houden, te klappen, halleluja te zingen of spontaan een gebed te zeggen. Het is een heel andere manier dan de stiltemomenten in de kerk. Maar het doel is hetzelfde: God ontmoeten in Jezus en met Hem samen zijn. Het is ook een manier om te laten zien dat men gelooft.