

**Parochie H. Eligius Schinveld**  
Wilhelminaplein 2,  
6451 CJ Schinveld

**Pastoor:** Drs H.S.J. Adema  
**Tel:** 045-5252318 / 0622568958  
**Email:** [hadema@ziggo.nl](mailto:hadema@ziggo.nl)

**Koster:** Dhr. J. Vaessen  
**Tel:** 045-525 96 36

**Website:** [www.eligiusschinveld.nl](http://www.eligiusschinveld.nl)



# Eligius bode

Zondag 15 januari 2017  
Week 3

## Opgeven misintenties en berichten:

Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

**Betalingen:** Ten name van  
Kerkbestuur H. Eligius Schinveld

NL31 RABO 0146 7001 63

NL64 INGB 0001 0416 18

NL27 RABO 0146 7010 11

## ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

## KERKBERICHTEN

### Zaterdag 21 januari 2017

#### **H. Agnes, maagd en martelares**

**19.00u.** Gez. H. Mis met **volkszang** als jrd voor Jan Beumers; gest. dienst voor ouders Jozef Mengelers en Agnes Mengelers-Raats; **zwd.** voor Keetje Goffin-Theunissen; gest. jrd. voor Jan Hendrik Renneberg en Hubertina Renneberg-Vos

### Zondag 22 januari 2017

#### **3e zondag door het jaar (a)**

**09.30** Gez. H. Mis met **kerkelijk zangkoor St. Joseph** als jrd. voor zuster Gezina van der Poll; voor Savier en Keetje Geraets-Jessen

### Maandag 23 januari 2017

#### **18.00u. Uitstelling van Allerheiligste**

#### **18.45u. Maria-noveen**

**19.00u.** H. Mis voor de vrede in de wereld

### Dinsdag 24 januari 2017

#### **H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar**

**09.30u.** H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

### Donderdag 26 januari 2016

#### **HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen**

**19.00u.** H. Mis in "verzorgingshuis Aan de Bleek" voor roeping tot priesterschap en religieus leven; int. uit dankbaarheid

### Zaterdag 28 januari 2017

#### **H. Thomas van Aquino**

**19.00u.** Gez. H. Mis met **volkszang** als gest. jrd. voor Hein Peters

## MEDEDELINGEN

### **Op bedevaart naar Lourdes**

Ook dit jaar organiseert het huis van de pelgrim (voorheen Limburgse bedevaarten) weer een aantal reizen naar Lourdes. Er wordt gereisd per bus of vliegtuig van 18 t/m 25 mei; verder van 1 t/m 8 september en van 6 t/m 13 september. Aangezien Lourdes nog steeds voor zieken belangrijk is doet de organisatie er alles aan om zieken de gelegenheid te bieden om mee te gaan. Tijdens de bedevaart zal hun door deskundige mensen verzorging worden

geboden. Ook het ziekenfonds CZ is bereid onder bepaalde voorwaarden zieken tegemoet te komen met een bijdrage uit de verzekering. Wilt u mee naar Lourdes, bel dan naar 043-3215715 of vraag informatie via [info@huisvoordepelgrim.nl](mailto:info@huisvoordepelgrim.nl) of bekijk de website [www.huisvoordepelgrim.nl](http://www.huisvoordepelgrim.nl) Ook pastoor Adema wil u graag informatie verstrekken.

### **Informatie over SILA**

Toen de gemeente aan de parochies geen namen van mensen, die in een plaats kwamen wonen, meer mocht doorgeven werd het Sila opgericht. Sila betekent Stichting interkerkelijke ledenadministratie. De mensen die aangegeven hadden dat ze tot een geloofsgemeenschap behoorden (katholiek, samen op weg e.d) werden voortaan doorgegeven aan het Sila door GBA. Het Sila werd opgezet door subsidie van het Rijk en veel geld vanuit de kerken. Zo konden zij ook de ledenadministratie op orde houden. Velen immers melden zich niet bij een parochie aan bij aankomst en melden zich niet af bij vertrek. Een motie, ingebracht door D66, onder het motto dat er een scheiding is tussen kerk en staat leidde er toe dat een meerderheid in de Tweede Kamer het voorstel steunde om niet langer meer gegevens aan de kerkgenootschappen te verschaffen. Omdat het voor de parochies belangrijk is om gegevens te blijven ontvangen is aan alle parochies gevraagd om hierop te reageren. Dat kan door te gaan naar [https://internetconsultatie.nl/inschrijft\\_ernijnbrpvreemdelingen](https://internetconsultatie.nl/inschrijft_ernijnbrpvreemdelingen). Ga vervolgens naar pagina 'reageer op consultatie' en geef uw reactie om Sila toch te behouden. Daarna is stap 1 afgerond. Bij stap 3 voert u uw e-mailadres in. Reageren is belangrijk.

### **OVERWEGING**

#### **Verandering van leven**

Nu het langzaam weer naar de verkiezingen toe gaat wordt er heel wat campagne gevoerd. Opvallend zijn de vele beloftes die gedaan worden over zorg,

wegennet, milieu en andere onderwerpen. Kiezers hebben het gevoel dat die ander wel even het leven kan veranderen, terwijl ze zelf er niets voor hoeven te doen. Maar is dat zo?

Jesus werd gezien als een nieuwlichter. Een grote toekomst lag voor hem open. Maar Jesus beseftte ook dat Hij niet alleen het leven kon veranderen. Vandaar zijn oproep: "Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij". Op het moment dat de ander zich aan Jesus toevertrouwt en zich helemaal richt op God, worden dingen die eerst niet belangrijk waren belangrijk. En datgene waar je eerst grote waarde aan toekende wordt onbelangrijk. Het is altijd een grote genade wanneer mensen dit inzien. Het kan heel hun leven in een ander perspectief plaatsen. Waardes die voor het Koninkrijk Gods belangrijk zijn zoals zich wegschenken aan de ander, dienstbaar zijn, vergeving schenken kunnen bijdragen aan de vrede en het levensgeluk van mensen. Jezus nodigde hiervoor de eerste leerlingen uit om met Hem mee te gaan. Zij lieten alles in de steek, hun familie, hun werk, hun vrienden, om Jezus te volgen.



Ook wij hebben soms de neiging om een oordeel te hebben over wat anderen doen, maar doen te weinig aan het verbeteren van onze leefwereld. Naar het woord van Jezus zijn wij geen meesters, maar dienaren, een veelbetekend woord. De meester maakt uit wat de ander verdiend heeft. De dienaar is zich bewust van afhankelijkheid. Hij zoekt niet zijn eigen zelfverwerkelijking, maar zijn leven is gericht op het volbrengen van Gods wil. Een dienaar vaart geen eigen koers, maar laat zich leiden door wat de ander hem aanreikt. God is die ander en wordt voor ieder, die daarop ingaat, een onmisbare bondgenoot zijn. Ga met hem mee.