

Parochie H. Eligius Schinveld
Wilhelminaplein 2,
6451 CJ Schinveld

Pastoor: Drs H.S.J. Adema
Tel: 045-5252318 / 0622568958
Email: hadema@ziggo.nl

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel: 045-525 96 36

Website: www.eligiusschinveld.nl



Eligius bode

Zondag 12 februari 2017
Week 7

Opgeven misintenties en berichten:

Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Betalingen: Ten name van
Kerkbestuur H. Eligius Schinveld

NL31 RABO 0146 7001 63

NL64 INGB 0001 0416 18

NL27 RABO 0146 7010 11

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

KERKBERICHTEN

Zaterdag 18 februari 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor Ger Mengelers; jrd. voor Lieske Vaessen-Theunissen; voor Sjannie van Wissen-Janssen; voor overl. ouders Martin Theunissen en Anna Theunissen-Janssen; uit dankbaarheid

Zondag 19 februari 2017

7e zondag door het jaar (a)

09.30 Gez. H. Mis met **kerkelijk zangkoor St. Joseph** als jrd. voor Greta Beckers-Sip

Maandag 20 februari 2017

HH. Paulus Mik en gezellen, martelaren

18.00u. **Uitstelling van Allerheiligste**

18.45u. **Maria-noveen**

19.00u. H. Mis voor pater Herman Mestrom

Dinsdag 21 februari 2017

H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleeraar

09.30u. H. Mis t.i.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 23 februari 2016

H. Polycarpus, bisschop en martelaar

19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan de Bleek" voor de vrede in de wereld

Zaterdag 25 februari 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor roeping tot priesterschap en religieus leven

MEDEDELINGEN

Kennismaking met Kairos-opleiding

De kairos-opleiding is bedoeld voor mensen, die als vrijwilliger de parochie mee willen ondersteunen. Er zijn modules voor doopvoorbereiding, eerste communievoorbereiding, vormselvoorbereiding, ziekenbezoek en stervensbegeleiding, Kerk en samenleving. Daarnaast is er ook een opleiding tot catechist. Hiermee kan men worden toegelust om mee te werken in de pastoraal en de catechese. Op zaterdag 8 april is er een kennismakingsdag in de bisdomsgebouwen van de Swalmerstraat 100. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met mev. G. Lux-Zinzen. E-

mail: g.lux@bisdom-roermond.nl of tel. 045-5466927

Zomerkampen voor de jeugd

Vanuit het bisdom worden diverse zomerkampen georganiseerd. Een meisjeskamp van 7 tot 12 jaar met als thema: God zoekt jou. Dit vindt plaats bij de Birginitessen te Weert van 14 t/m 18 augustus. Een jongenskamp in Genk van 14 tot 18 augustus in het jeugdverblijfcentrum de Hoe met als thema: God zoekt jou En wij zoeken Hem. Een meidenkamp in Oirlo op de kampeerboerderij de Walnoot van 21 t/m 25 augustus met als thema: God zoekt jou. Laat je vinden voor de leeftijd 12 t/m 17 jaar. Tenslotte een survivaalkamp voor jongens van 12 t/m 17 jaar te Epen in t Bovenste Bos van 21 t/m 25 augustus met als thema: God zoekt jou. Nadere informatie bij M.Rademaker@bisdom-roermond.nl

OVERWEGING

Jezus wil meer geven dan ontvangen

In het contact met mensen ontdek je dat bepaalde mensen er uit springen door hun gedrag. Wanneer zij wat voor anderen kunnen doen, staan zij altijd voor anderen klaar. Wanneer er ingezameld wordt voor een goed doel kunnen zij altijd wat missen. Zij investeren heel wat tijd en gaven in de ander en hebben daar ook grote voldoening van. Door mensen die meer berekend zijn worden zij wel eens als 'gekken' beschouwd. Want wanneer je wat voor de ander doet moet je er zelf ook wat voor terug krijgen. Het oude Romeinse adagium 'do ut des' (ik geef opdat jij geeft) is in hun leven terug te vinden. Maar wanneer het om de eigen kinderen gaat wordt het toch weer anders. Dan willen ze wel weer meer mee geven dan zij ontvangen. De drijfveer achter dit alles is de liefde. Aan degene waar je heel veel van houdt geef je alles van jezelf weg.

Jezus vraagt iets heel moeilijks van mensen die niet je kinderen of vrienden zijn. Het lief hebben van mensen die je onrecht of kwaad aandoen. Zijn motto

is: "biedt geen weerstand aan het onrecht". Slaat iemand je, stel je kwetsbaar op. Daagt iemand je voor het gerecht, ga niet oneindig procederen. Vraagt iemand je samen een stukje weg af te leggen, vergezel die ander meer dan gevraagd wordt. En als iemand ons vraagt om te lenen, sla dat niet af. Kind zijn van God vraagt van ons een eindeloze liefde. Vooral ten opzichte van iemand die niet je vriend is. Probeer altijd de ander de hand te reiken.



Met die weerloze opstelling hebben wij vaak moeite. Toch komt in de kruisdood van Jezus die mateloze liefde op een bijzondere manier naar voren. Zelfs dan roept hij niet om wraak, maar bidt: "Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen". In deze handelwijze wordt ons een weg gewezen naar de vrede in het hart. Mensen die voortdurend er op uit zijn om hun recht te halen, blijven hangen in een gevoel van onvrede. Zelfs als zij gewonnen hebben zijn ze als een leeuw die na het verslinden van een prooi likkebaardend nageieten, maar hun zucht naar een nieuwe prooi komt alweer op. Zo zien wij in onze tijd dat het leven op aarde door mensen vaak moeilijk en bedreigend gemaakt wordt. Grootmachten dagen elkaar uit. Bedrijven concurreren steeds heviger met elkaar. Politici verliezen het gevoel voor respect en maken een circus van hun optreden en zelfs binnen de Kerk staat soms de wet boven de liefde. Wie in Jezus gelooft staat voor een geweldige uitdaging: zijn leven geven voor de ander en daarbij bijdragen aan duurzame vrede.