

Parochie H. Eligius Schinveld
Wilhelminaplein 2,
6451 CJ Schinveld

Pastoor: Drs H.S.J. Adema
Tel: 045-5252318 / 0622568958
Email: hadema@ziggo.nl

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel: 045-525 96 36

Website: www.eligiusschinveld.nl



Eligius bode

Zondag 19 februari 2017
Week 8-9

Opgeven misintenties en berichten:

Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Betalingen: Ten name van
Kerkbestuur H. Eligius Schinveld

NL31 RABO 0146 7001 63

NL64 INGB 0001 0416 18

NL27 RABO 0146 7010 11

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

KERKBERICHTEN

Zaterdag 25 februari 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor Dré Palmen (vw. coll.)

Zondag 26 februari 2017

8e zondag door het jaar (a)

09.30 Gez. H. Mis met **volkszang** voor overl. ouders Adema-Sijstermans en zuster Gezina van der Poll; voor overl. ouders Rademakers-Voutz; gest. dienst voor overl. ouders Reijnders-Suylen

Maandag 27 februari 2017

19.00u. Geen H. Mis

Dinsdag 28 februari 2017

08.30u. Geen H. Mis

Woensdag 29 februari 2017

ASWOENSDAG: begin van de 40-dagentijd

09.30u. H. Mis met **uitdelen askruisje en volkszang** voor het welzijn van alle parochianen

Merkelbeek 19.00u. H. Mis met uitdelen askruisje voor pastoor Twan Wasenberg

Donderdag 2 maart 2016

19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan de Bleek" als gest. jrd. voor Karel Jacobs en Johan Jacobs, Alphons Andrieu en Matje Vroemen en Tilla Vroemen-Jacobs; jrd. voor Maria Andrea Dunckel-Jacobs; voor overl. ouders van de Burgt-Hendriks en kinderen Dré, Jan, Hein, Tiny en kleindochter Marij; jrd. voor Dina Beumers-Geraets

Zaterdag 4 maart 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** als **zwd.** voor Paula Raes-Palant; voor Jetje Rijvers-Hurkens, Leonard Rijvers en Mientje Verwayen

Zondag 5 maart 2017

1e zondag in de 40-dagentijd (a)

09.30 Gez. H. Mis met **kerkelijk zangkoor St. Joseph** als jrd. voor Ancella Holtus

Maandag 6 maart 2017

18.00u. **Aanbidding van Allerheiligste**

18.45u. **Maria-noveen**

19.00u. H. Mis voor pater Herman Mestrom

Dinsdag 7 maart 2017

HH. Perpetua en Felicitas

08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 9 maart 2016

H. Francisca Romana

19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan de Bleek" voor de zieken in de parochie

Zaterdag 11 maart 2017

11.00u. Herdenkingsdienst voor pater Herman Mestrom, lazarist m.m.v. **mannenkoor Oranje**

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor Alphons Rutten; jrd. voor Math Vaessen

MEDEDELINGEN

Aswoensdag

Aan het begin van de 40-dagentijd kunt u het askruisje ontvangen in Schinveld en Merkelbeek. Het askruisje herinnert ons aan de vergankelijkheid van het menselijk bestaan. Maar het verwijst ook naar de belofte van het leven bij God: wie met de Heer wil sterven, zal ook met Hem verrijzen. Zo willen wij ons weer voorbereiden op het Paasfeest en alle maskers, schmink en dolle kledij achterlatend. Van harte is hierbij iedereen uitgenodigd.

Herdenkingsmis pater Herman Mestrom

Op zaterdag 11 maart is het 40 dagen geleden dat pater Mestrom in Fortaleza te Brazilië overleed. Omdat in warme landen de begrafenis op de dag van het overlijden plaats vindt, is er een aantal weken daarna een herdenkingsdienst met extra aandacht voor de overledene. Dit gebeurt nu in onze kerk tezamen met de familie van pater Mestrom, de paters Lazaristen uit Panningen waartoe hij behoorde en zijn vrienden en kennissen. Het mannenkoor Oranje heeft aangeboden om deze mis muzikaal te verzorgen. Iedereen is van harte welkom

OVERWEGING

Vreugde zonder confetti

De bijbel gaat uit van een andere bron dan de Hazebats. Carnaval hoort thuis bij de Germanen, die een lentefeest

vierden met vruchtbaarheidsgebruiken, wanneer de dagen langer werden en de zon terug keerde. Toen het christelijk geloof zijn intrede deed werd het vieren van carnaval gezien als een voorbode op de vastentijd. Even nog flink feest vieren en dan moest de broekriem weer worden aangetrokken.

Het onderstaand plaatje doet vermoeden dat mensen die flink gefeest hebben nu hun bed ergens neer zetten. Niets is minder waar. Er was een andere blijdschap, want een man die niet kon lopen, werd door vrienden bij Jezus gebracht. Deze liet hem weer opstaan en zei: "neem je bed op en ga naar huis". Vol blijdschap vertrok de lamme. Kiezen voor Jezus was voor de lamme niet moeilijk meer.



Jezus kon het lichaam en de geest van de mens beter maken omdat Zijn leven gericht was op God. Voor Hem was het niet belangrijk wat Hij zelf kon. Sterk was het besef dat God zijn kracht was. Ook het hebben van bezit was voor hem niet belangrijk. Zijn grootste bezit was de verbondenheid met God. En tenslotte trok Hij zich weinig aan van wat de mensen over Hem zeiden. Hij ging zijn eigen Weg.



Dat is ook belangrijk voor ons leven. God trekt met ons mee, wanneer wij kiezen voor Hem. Geluk en ongeluk hebben wij in eigen hand. Laten wij het kwaad zijn gang gaan, of kiezen wij voor het Licht en Leven in ons bestaan. Dat overwegen wij de 40-dagentijd.