

Parochie H. Eligius Schinveld
Wilhelminaplein 2,
6451 CJ Schinveld

Pastoor: Drs H.S.J. Adema
Tel: 045-5252318 / 0622568958
Email: hadema@ziggo.nl

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel: 045-525 96 36

Website: www.eligiusschinveld.nl



Eligius bode

Zondag 19 maart 2017
Week 12

Opgeven misintenties en berichten:

Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Betalingen: Ten name van
Kerkbestuur H. Eligius Schinveld

NL31 RABO 0146 7001 63

NL64 INGB 0001 0416 18

NL27 RABO 0146 7010 11

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

KERKBERICHTEN

Zaterdag 25 maart 2017

Aankondiging van de Heer, Maria boodschap

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor Dré Palmén (vw. coll.); voor overl. Alphons Jaminon en Bertha Huls; gest. jrd. voor Karel Jacobs; gest. jrd. voor overl. ouders Sjeng Theunissen en Angelina Theunissen-Cuijpers; voor overl. ouders Zaad-Rademakers, zoon en schoonzonen; voor Roel Aerts (vw. verj.); jaardienst van ouders Zaad - Rademakers en zoon Jan en schoonzonen; jrd. voor Margo Rademakers; voor Broer Huls en May Huls-Dohmen; voor Paula Raes-Palant

Zondag 26 maart 2017

4e zondag in de 40-dagentijd (a)

09.30 Gez. H. Mis met **volkszang** voor de vrede in de wereld

Maandag 27 maart 2017

18.00u. Aanbidding van Allerheiligste

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis voor roeping tot priesterschap en religieus leven

Dinsdag 28 maart 2017

08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 30 maart 2016

19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan de Bleek" uit dankbaarheid

Zaterdag 1 april 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** als gest. jrd. voor overl. ouders Arnold Smeets en Mathilde Theunissen

MEDEDELINGEN

Titus Brandsma, boegebeeld voor nu

In vijf bijeenkomsten besteden wij aandacht aan aspecten uit het leven van Titus Brandsma: roeping, betekenis voor voortgezet en academisch onderwijs, spiritualiteit, contacten met katholieke dagbladen en zijn gevangenneming en deportatie naar Dachau. **In de eerste bijeenkomst op donderdag 30 maart om 20.00 uur** gaat het over de roeping van Titus Brandsma. Familie en religieuzen speelden daarin een grote

rol. Verschillende jonge mensen, die nu kiezen voor een leven als priester, religieus of godsdienstleraar, vertellen over hun roeping en hun kijk op de toekomst: zusters van het Werk te Merkelbeek, studenten van het priesterseminarie Rolduc te Kerkrade en een student aan de theologische hogeschool te Eden gaan in op hun geraakt zijn door God en hun leven stellen in dienst van God. Ook kunnen er vragen gesteld worden. Deze bijeenkomst vindt plaats op het Clemensdomein in de Groeneweg te Brunssum (voormalig Merkelbeek). De leiding van deze avond ligt bij pastoor H. Adema De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur.

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 80-jarige leeftijd Jan Senden, wonende in de Kanunnik van Nuijsstraat 67. Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

OVERWEGING

Eigen schuld, dikke bult

Bepaalde mensen brengen door hun gedrag zichzelf in grote moeilijkheden. Wie door roekeloos rijden blijvende invaliditeit oploopt, heeft dat aan zich zelf te danken. Of iemand die door drugs of andere verslavingen aan lager wal is geraakt is daar zelf de oorzaak van. Sommige mensen zijn hier snel mee klaar. Ze hebben het aan zichzelf te danken, dus ze lossen het ook maar zelf op. Hulpverleners kijken met andere ogen. Ze richten zich niet alleen op de schuldvraag, maar willen deze mensen helpen om hun situatie te verbeteren. Ze krijgen een nieuwe kans. Dit heeft met barmhartigheid te maken.

Jezus ontkracht de gedachte van zijn landgenoten. De Joden legden een verband tussen zondigheid en straf "Als iemand wat ergs overkomt heeft hij zelf gezondigd of het kan zijn dat zijn ouders fout geweest zijn. Tegenspoed werd in verband gebracht met zondigheid en voorspoed met goed gedrag. Wanneer Jezus een man aantreft die vanaf zijn geboorte blind is, doorbreekt

hij die stelling en schenkt hem het licht in de ogen terug: "Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar worden", zegt Hij tegen zijn leerlingen. Daarmee krijgt zelfs het lijden, waar mensen mee te maken krijgen, zin. Wanneer mensen in nood of tegenslag geholpen worden wordt zichtbaar wie God wil zijn: liefdevol en barmhartig. Door genezing van lichaam en geest gebeurt er iets wonderlijks. In de genezing van de blindgeborene worden taboes doorbroken zoals 'op de sabbath mag je geen arbeid verrichten, dus ook geen mensen genezen'. Ook de vraag of iemand schuld is aan zijn leed mag nooit een reden zijn om iemand aan zijn lot over te laten. De blinde krijgt in het weer ziende worden de kans om weer om zich heen te kijken en te zien wie hem genezen heeft. Daardoor kan ook het geloof in Jezus groeien.



In de doopviering is de genezing van de blindgeborene verwerkt: een kruisje dat gemaakt wordt bij de ogen, de oren en de mond, verwijst naar de zintuigen waardoor Gods goedheid in Jezus waar genomen wordt. Degene die dit ervaren hebben mogen ook hiervan getuigen. De eventuele schuld die op mensen rust is van geen belang om iemand genezing te schenken. Sterker nog: in de omgang met mensen geldt niet "eigen schuld, dikke bult". Maar ik gun jou een beter leven en wil er ook alles doen om dat tot stand te brengen. Zo treedt in mensen een nieuwe manier van leven binnen. Nu wij ons voorbereiden op Pasen is dat een mooie gedachte: niet de dood, maar het leven is door God gewild.