

Parochie H. Eligius Schinveld
Wilhelminaplein 2,
6451 CJ Schinveld

Pastoor: Drs H.S.J. Adema
Tel: 045-5252318 / 0622568958
Email: hadema@ziggo.nl

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel: 045-525 96 36

Website: www.eligiusschinveld.nl



Eligius bode

Zondag 7 mei 2017
Week 19

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Betalingen: Ten name van
Kerkbestuur H. Eligius Schinveld
Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11
Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63
NL64 INGB 0001 0416 18

ANBI publicatie zie:
<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

KERKBERICHTEN

Zaterdag 13 mei 2017

H. Servatius, bisschop

19.00u. Gez. H. Mis met volkszang voor Dré Palmen; zwd. voor John Veltrop; voor Martin Daemen en overl. fam.; voor overl. ouders Gerards-Petri, José en Pieter; voor Frans Aerden vw verjaardag; voor Antoon Hanssen en zoon Henk; jrd. voor May Huls-Domen en Broer Huls; jrd. voor Peter Geilenkirchen en Tina Geilenkirchen-Hansen en overl zonen Hans en Theo

Zondag 14 mei 2017

5e zondag van Pasen

09.30u. Gez. H. Mis met **kerkelijk zang-koor** als **zwd.** voor Jan Herings en voor Annie Janssen

15.00u. Doop Jesper Sloen

Maandag 15 mei 2017

Alle heilige bisschoppen van Maastricht

18.00u. **Uitstelling van Allerheiligste**

18.45u. **Maria-noveen**

19.00u. H. Mis voor Theo Schell en overl. fam. Schell-Mullenders en zekere intentie

Dinsdag 16 mei 2017

08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 18 mei 2017

19.00u. H. Mis in verzorgingshuis Aan de Bleek voor Jo Mengelers en dochter Monique; jrd. voor Hannie Hendriks-Meise en voor Lei Hendriks

Zaterdag 20 mei 2017

H. Bernardus van Siena

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor overl. ouders Jozef Rutten en Mathilde Rutten en Alphons Rutten; voor Sjeng Rutten en overl. fam. Boshouwers; voor fam. Berkers-Mols en voor overl. van Noonke Buusjke

MEDEDELINGEN

Herdenking Titus Brandsma

Op woensdag 26 juli vindt te Nijmegen in de Stijn Buisstraat 11 een herdenking plaats van pater Titus Brandsma. Ontvangst om half elf, waarna drie sprekers

over het leven van Titus Brandsma: burgemeester Hubert Bruls, prior generaal karmelieten Fernando Milan Romeral en directeur Titus Brandsma-instituut Inigo Bocken. Na de lunch forum over Titus in deze tijd en afsluiting met eucharistie. Aanmelding kan per e-mail: titusbrandsmavrienden@karmel.nl voor 1 juli 2017

OVERWEGING

Ruimte voor velen

Bij de zusters van het Korenveld liet gastspreker prof. dr. P. Jonkers ons nadenken over identiteit en tolerantie: "we hoeven toch niet alles te pikken". Hij signaleerde dat mensen heel tolerant zijn, wanneer ze op afstand van ons verblijven. Zo zeggen we gemakkelijk dat ieder welkom is. Op het moment dat andere mensen dichtbij komen is er angst dat men aan onze levenswijze komt en gaan we afstand inbouwen. Het welkom zijn is niet meer vanzelfsprekend. Dat inbreuk op ons leven heftige gevoelens oproept blijkt ook bij de zwarte pietten discussie. Hierin is de verdraagzaamheid vaak ver te zoeken. Op dat moment is tolerantie niet meer vanzelfsprekend. Dat zien wij ook op het terrein van normen en waarden. Voor mensen, die in het verleden de manier van leven bepaalden bij het handelen en denken is het moeilijk te aanvaarden dat nu anders gedacht en gehandeld wordt vanuit een andere cultuur en denkwijze. Kerkelijke mensen ervaren dit heel sterk en beleven dat als een aantasting van hun leefwijze. Omgaan met het leven en denkwijze van anderen en je eigen identiteit bewaren is een grote opgave. In onze tijd voelen mensen zich vaak verlaten omdat de vaste grond onder hun voeten steeds meer gaat ontbreken. Ondanks een pluriforme samenleving staat men nog ver af van tolerantie. Gebrek aan identiteit speelt daarin een sterke rol. Dat geeft onrust in onze maatschappij.

In uitvaartdiensten horen wij vaak bij de afscheidswaarden van Jezus dat Hij

voor ons een plaats gaat bereiden bij God. Het is een plek waar ruimte is voor velen. Dit is een situatie van tolerantie, die alleen voortkomt uit liefde en barmhartigheid. Iedereen mag bij God na de dood zijn zoals hij/zij is en daarin gelukkig zijn. Om dat hemels bestaan te bereiken is Jezus de Weg, de Waarheid en het leven.



Binnen de Kerk zijn afscherming en openheid als twee bewegingen aanwezig. De ene groep waarschuwt ons voor de gevaren die er zijn wanneer wij de ander blindelings vertrouwen, de andere groep zoekt naar het aanvaarden van de ander en probeert daarin reeds op aarde een wereld te scheppen die steeds meer een woning wordt met ruimte voor velen. Zij vertrouwen er op dat je in het wegschenken van jezelf ook een heleboel ontvangt. Waar mensen met verschillende levenswijzen een leven opbouwen met elkaar in liefde en tolerantie ontstaat een samen leven in saamhorigheid en openheid. Maar ook het eigene van ieder respecteren.

Paus Franciscus doet ons voor hoe je mensen bij elkaar brengt. Onderweg ruimt hij altijd plaats in voor mensen die tot een andere godsdienst behoren of vanwege een ander milieu uitgestoten worden door de maatschappij. Hij wordt gedreven door de drang om te ontmoeten en daarin nieuwe wegen te vinden. Zijn eigen veiligheid is daaraan ondergeschikt. Dit is bewonderenswaardig, maar niet gemakkelijk. Ook wij voelen de spanning om ons zelf te blijven en de ander ook zijn eigen leven te gunnen. Op dit moment beseffen wij dat de hemel een stimulans is, om ook nu reeds een huis te scheppen met ruimte voor velen.