

Parochie H. Eligius Schinveld
Wilhelminaplein 2,
6451 CJ Schinveld

Pastoor: Drs H.S.J. Adema
Tel: 045-5252318 / 0622568958
Email: hadema@ziggo.nl

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel: 045-525 96 36

Website: www.eligiusschinveld.nl



Eligius bode

Zondag 14 mei 2017
Week 20

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Betalingen: Ten name van
Kerkbestuur H. Eligius Schinveld
Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11
Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63
NL64 INGB 0001 0416 18

ANBI publicatie zie:
<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

KERKBERICHTEN

Zaterdag 20 mei 2017

H. Bernardus van Siena

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor overl. ouders Jozef Rutten en Mathilde Rutten en Alphons Rutten; voor Sjeng Rutten en overl. fam. Boshouwers; voor fam. Berkers-Mols en voor overl. van Noonke Buusjke

Zondag 21 mei 2017

6e zondag van Pasen

09.30u. Gez. H. Mis met **kerkelijk zang-koor** voor Nol Reubzaet (vw. coll.); voor pater Herman Mestrom

Maandag 22 mei 2017

18.00u. Uitstelling van Allerheiligste

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis voor de zieken in de parochie

Dinsdag 23 mei 2017

08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 25 mei 2017

Hemelvaart van de Heer

09.30u. H. Mis met **volkszang** voor deken Mathieu Hanneman

Zaterdag 27 mei 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor Paula Raes-Palant (vw. coll.); jrd. voor overl. ouders Buijsers-Wouters, zoon Jan en schoondochter Truus; gest. jrd. voor overl. ouders Jan Waltmans en Philomena Kleintjes, tevens ook voor pastoor Marinus Waltmans; gest. jrd. voor overl. ouders Johan Hendriks en Maria de Jong.

MEDEDELINGEN

Gebedsuur voor roepingen

Op zondag 4 juni is om 16.00 uur in de Clemenskerk te Merkelbeek het gebed voor roepingen. Gastpriester is prof. dr. Detlef Rohling, studieprefect van priesteropleiding Rolduc. Na afloop bent u welkom bij de zusters van het Korenveld.

Door de doop is in onze geloofs-gemeenschap opgenomen: Jens Sloen. Dopeling en ouders van harte proficiat.

Door de dood is van ons heen gegaan: op 81 jarige leeftijd Nol Pagen, wonen-

de in de Bouwbergstraat 147. Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God.

OVERWEGING

Wisselwerking tussen hemel en aarde

Een aantal jaren geleden was het heel normaal om te vragen wat voor geloof iemand had. Een vraag die ook gesteld werd door ouders wanneer hun kind verkering kreeg. Velen zeiden dat ze katholiek waren of protestant. Een enkeling zei dat hij niets was. Het is een vreselijke uitdrukking, want iedere mens is waardevol, ook de mens die niet in God gelooft en uitsluit dat ons leven na de dood bij God verder gaat. Voor de mensen zonder God liggen de waarden vaak binnenwerlds: je wilt een goed mens zijn. 'Niets zijn' betekent binnen dit verband het ontkennen van een leven na de dood. Er komt niets na de dood. Mensen die in God geloven erkennen dat de hemel ons perspectief geeft na de dood. Het leven is geen doodlopend spoor, maar een wissel naar de eeuwigheid. Zo mogen wij ook de Hemelvaart van de Heer zien. Hij keert terug naar Zijn Vader om daar voor altijd thuis te zijn.

Jezus geeft de leerlingen die achter blijven, een boodschap mee: Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer hun te doen wat ik u bevolen heb. Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Op dat moment zijn ze zo verbouwereerd dat een engel hun hierop aanspreekt: "Mannen broeders, wat staat ge naar de hemel te staren. Jezus zal op dezelfde wijze terug keren als jullie Hem hebben zien gaan". Het herinnert hen aan de woorden van Jezus dat de Heer een tijd weggaat en dan terugkeert. Bij terugkomst zal Hij vragen wat ze met hun talenten hebben gedaan. De opdracht die Jezus in zijn aardse leven vervulde, was heel nadrukkelijk de hemel en de aarde bij elkaar brengen. Uitgangspunt was de verbondenheid met God, Zijn Vader.

Daarnaast komt ook heel sterk naar voren dat Jezus meer is dan alleen maar een goed voorbeeld voor ons. Onze liefde voor Hem is herkenbaar in wat wij doen in Jezus' Naam. Liefde is onlosmakelijk verbonden met geloven in Jezus. In datgene wat de leerlingen daarna doen zien wij hoe Jezus met de leerlingen verbonden blijft. Jezus laat zijn leerlingen niet aan hun lot over, maar blijft de mens nabij, ook nu hij moet uitvoeren wat Jezus hun heeft voorgedaan. Nu zijn leven op aarde voorbij, nemen de leerlingen de zending van Jezus op zich en bouwen voort op datgene wat Hij hun heeft mee gegeven. Al voelen zij zich op het moment dat Jezus zich aan hun ogen onttrekt alleen staan, toch begrijpen ze later het woord: waar de ene deur dicht gaat, gaat een andere deur weer open.



Voor veel mensen is God een abstract begrip geworden. Zijn naam wordt steeds minder genoemd. Het geloof beperkt zich tot "ik geloof in iets". Het is een lettertje minder dan "niets". De persoonlijke band, die nodig is om lief te kunnen hebben, ontbreekt. Meer dan de bewondering van Jezus' aardse daden, is het geloof in de verrezen Heer. Dat houdt ons als christen op de been. Wij ervaren dat in de eucharistie, in de aanbidding, maar ook op cruciale momenten. "Hij heeft me echt geholpen". Het is daarnaast een grote uitdaging om Jezus niet onder te brengen in leerstellingen en moraal, maar om, net als Jezus, weldoende rond te gaan en zo de hemel te verbinden met de aarde. Daarmee blijft Zijn opdracht ook nu van betekenis voor velen van ons.