

Parochie H. Eligius Schinveld
Wilhelminaplein 2,
6451 CJ Schinveld

Pastoor: Drs H.S.J. Adema
Tel: 045-5252318 / 0622568958
Email: hadema@ziggo.nl

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel: 045-525 96 36

Website: www.eligiusschinveld.nl



Eligius bode

Zondag 21 mei 2017
Week 21

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Betalingen: Ten name van
"Kerkbestuur H. Eligius Schinveld"
Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11
Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63
NL64 INGB 0001 0416 18

ANBI publicatie zie:
<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

KERKBERICHTEN

Zaterdag 27 mei 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor Paula Raes-Palant (vw. coll.); jrd. voor overl. ouders Buijssers-Wouters, zoon Jan en schoondochter Truus; gest. jrd. voor overl. ouders Jan Waltmans en Philomena Kleintjes, tevens ook voor pastoor Marinus Waltmans; gest. jrd. voor overl. ouders Johan Hendriks en Maria de Jong; voor overleden ouders Remmers-Kampinga

Zondag 28 mei 2017

7e zondag van Pasen

09.30u. Gez. H. Mis met **kerkelijk zang-koor** als gest. jrd. voor overl. ouders Rademakers-Friederichs; gest. jrd. voor overl. ouders W. Beltgens en Susanne Belgens-Nicolaije

Maandag 29 mei 2017

18.00u. Uitstelling van Allerheiligste

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis voor een bijzondere intentie; voor Loni Müller

Dinsdag 30 mei 2017

08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 1 juni 2017

H. Justinus, martelaar

09.30u. H. Mis met **volkszang** als gest. dienst voor Karel Jacobs en Johan Jacobs; intentie uit dankbaarheid

Zaterdag 3 juni 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** als gest. jrd. voor overl. fam. Ksiasek-Hendriks en Wilhelmina en Clarabella Hendriks

MEDEDELINGEN

Gebedsuur voor roepingen

Op zondag 4 juni is om 16.00 uur in de Clemenskerk te Merkelbeek het gebed voor roepingen. Gastpriester is prof. dr. Detlef Rohling, studieprefect van priesteropleiding Rolduc. Na afloop bent u welkom bij de zusters van het Korenveld.

Terugblik op vormselvieringen

Zowel in Schinveld, alsook in Merkelbeek, hebben wij prachtige vormselvieringen mee gemaakt. Bij de voorberei-

ding op het vormsel mocht ik goede hulp ontvangen van gemotiveerde begeleiders en ook de vormelingen waren bijzonder betrokken bij alles. Dat straalden zij ook uit bij de toediening van het vormsel, toegediend door Mgr. Wiertz. Je kon merken dat hij er zelf ook grote voldoening van had.

Door de doop is in onze geloofs-gemeenschap opgenomen: Jesper Sloen. Dopeling en ouders van harte proficiat.

OVERWEGING

Wensen bij het afscheid

Iedere mens die wat heeft opgebouwd wil graag dat dit ook doorgaat. Bij het verlaten van een parochie vond ik het jammer wanneer dingen, die gegroeid waren, in het niet zouden verdwijnen. Zo ging mijn hart uit naar een jongerengroep die teksten en muziek verzorgden. Dat moest toch kunnen doorgaan. Of de buitenschoolse catechese die zijn vruchten begon af te werpen. Er werd materiaal achter gelaten waar de volgende collega mee verder kon. Maar of dat ook zou gebeuren bleef een vraag. Het leven heeft mij geleerd dat afscheid nemen van een parochie betekent dat je dingen moet los laten en dat een ander het vaak anders doet. In die zin zijn wij allen voorbijgangers en vormen slechts een schakel in de geschiedenis. Ons levenslot is dat wij de tijd invullen, maar dat de tijd ook ons leven met mogelijkheden en onmogelijkheden invult. Voor een gelovige: wie God in zijn leven toelaat ervaart dat Hij met ieder van ons een plan heeft.

Ook bij Jezus was dat besef heel sterk aanwezig. Toen Hij voelde dat zijn uur gekomen was om afscheid te nemen bad Hij dat de leerlingen God niet zouden vergeten en bleven zien hoe de Vader met de Zoon verbonden was. Jezus heeft in zijn leven de Vader gediend door te doen wat Hij van Hem vroeg. Nu Hij afscheid gaat nemen vraagt Hij aan God dat zijn leerlingen de weg voortzetten die Hij is gegaan. Dat verlangen legt Hij in Gods hand. Hij verlangt dat de leerlingen blijven gelo-

ven dat Jezus van God is uitgegaan en naar Hem zal terug zal keren. In Hem herkennen wij het verlangen terug dat Zijn leven niet voor niets geweest is, maar dat het zal doorgaan in het leven van die in hem geloven. Hij is zich er van bewust dat Hij zijn leven op aarde uit handen moet geven en dat de opdracht van de leerlingen om Hem te volgen nu aan hun wordt toevertrouwd. Het is geen zekerheid, maar vertrouwen dat zij dat ook zullen doen.



Veel oudere mensen zijn bang dat zij tekort geschoten zijn, wanneer het leven van hun kinderen anders verloopt. Toch is die angst of dat schuldgevoel ongegrond. Het is de vrijheid van iedere mens om zijn leven in te richten zoals men dat wil. Ook al denkt men dat die keuze in volle vrijheid gemaakt is, toch komt die vaak ook tot stand door mensen die men ontmoet of gebeurtenissen waar men mee te maken krijgt. Je kunt voor de ander het leven niet invullen. Degene die denkt dat wel te kunnen komt zichzelf tegen. Wat Jezus bij het afscheid doet is Zijn leven toevertrouwen aan God: "ik heb mijn best gedaan. Ik leg mijn leven en dat van anderen in uw hand. Het is altijd prachtig wanneer ouders en ook anderen op die manier hun leven kunnen toe vertrouwen aan God. Ik voel vreugde wanneer een moeder zegt dat zij voor haar kleinzoon die ernstig ziek was, is blijven bidden en dat hij nu een goede uitslag krijgt en daarvoor God dankt. Ik voel vreugde wanneer mensen die van elkaar verwijderd zijn geraakt, nu weer de weg naar elkaar hebben gevonden. Voor ieder van ons geldt dat wij het leven niet kunnen bepalen, maar het wel kunnen leggen in Gods hand.