

Parochie H. Eligius Schinveld
Wilhelminaplein 2,
6451 CJ Schinveld

Pastoor: Drs H.S.J. Adema
Tel: 045-5252318 / 0622568958
Email: hadema@ziggo.nl

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel: 045-525 96 36

Website: www.eligiusschinveld.nl



Eligius bode

Zondag 4 juni 2017
Week 23

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Betalingen: Ten name van
"Kerkbestuur H. Eligius Schinveld"

Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11

Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63

NL64 INGB 0001 0416 18

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

KERKBERICHTEN

Zaterdag 10 juni 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** als gest. dienst voor overl. ouders Mathieu Rademakers en Tiny Rademakers-Vromen; voor Paula Raes-Palant (vw. coll.) voor Magdalene Rademakers-Rothe

Zondag 11 juni 2017

Feest van H. Drie-eenheid

09.30u. Gez. H. Mis met **kerkelijk zangkoor** voor pastoor Marinus Waltmans

Maandag 12 juni 2017

2e Pinksterdag

18.00u. Aanbidding

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis voor een bijzondere intentie

Dinsdag 13 juni 2017

H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar

08.30u. H.Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 15 juni 2017

19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek' als jrd. voor Lucia Benders; voor Magdalene Rademakers-Rothe

Zaterdag 17 juni 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor overl. ouders Sjeng van Tongelen en Lisa van Tongelen-Rademakers; gest. dienst voor overl. ouders Thei Jakobs en Mai Jakobs-Theunissen; gest. jrd. voor overl. ouders Zef Daelmans en Johanna Hubertina Roex; gest. jrd. voor Lies Palmen; voor overl. ouders Gerards-Petri, José en Pieter; **zwd.** voor Nol Pagen

MEDEDELINGEN

Uitval kerkdiensten in Schinveld i.v.m. de processie en het OLS in Merkelbeek.

In de maanden juni en begin juli vinden een aantal gebeurtenissen plaats, die ook gevolgen hebben voor de vieringen in onze parochiekerken.

In verband met de processie in Merkelbeek is **zaterdag 25 juni wel een H. Mis om 19.00 uur in Schinveld, maar zon-**

dag 26 juni vervalt de H. Mis van 9.30 uur.

In het weekend van **1/2 juli is zaterdag 1 juli geen H. Mis in Schinveld** in verband met de openingsmis van het OLS te Merkelbeek om 18.00 uur. **Zondagmorgen 2 juli is de H. Mis in Schinveld niet om 9.30 uur, maar om 8.30 uur** vanwege de opening van het OLS om 10.00 uur. Daarna is alles weer gewoon en zullen mensen zeker in staat zijn om de missen, die ze gemist hebben, in te halen. Wij hopen op begrip van onze kerkgangers

OVERWEGING

Geen concurrent, maar bondgenoot

Bij het vormen van een nieuwe regering blijkt het moeilijk te zijn om een nieuwe regeringsploeg samen te stellen. Door onoverbrugbare standpunten komt men niet bij elkaar. Mensen die koste wat kost hun eigen standpunten willen doordrijven en weten dat ze daarmee de ander op het hart trappen zijn geen onderhandelaars, maar drammers die hun eigen gelijk zoeken en de ander aan zich willen onderwerpen. Politiek blijft altijd een spel waarin gegeven en genomen wordt, maar vooral waar die punten worden opgepakt waar men gezamenlijk achter staat. Doelen zullen nooit helemaal bereikt worden, maar in het haalbare kom je toch al heel ver. Zo alleen kan er bestuurd worden en wat bereikt ten bate van de mensen. Dit verschijnsel is niet iets wat we alleen in de politiek zien, maar ook in de sameleving. Met eendracht en saamhorigheid kun je het leven voor iedereen aangenamer maken, met verdeeldheid en het ontkennen van de verantwoordelijkheid van de ander verdwijnt het respect voor elkaar en verschijnt het beeld van een paard met vier manke poten, een misvormde kop en een halve staart omdat iedereen er aan trekt.

Bij het geloof in Christus gaat het duidelijk om de eenheid. Jezus is geen concurrent van God, maar God is voor Hem de Vader en Jezus is voor Hem de Zoon. Dat zien wij terug in het nachtelijk ge-

sprek van Jezus met Nicodemus. Nicodemus voelt aan dat Jezus heel bijzonder is, maar weet ook dat veel Joden hem zien als een god-loochenaar. "Wie noemt zich nu Zoon van God en hoe kan een mens zonden vergeven". Jahweh is toch degene die is, zoals Hij is. Een ontwikkeling in het verhaal van God met de mensen is in deze houding niet mogelijk. Jezus laat zien dat het denken over God een verandering van geloven aangeeft door Zijn komst. "God heeft zozeer de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben". Gods liefde komt dicht bij de mens te staan. "Hij heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered": een benadering van God die door Jezus vorm gekregen heeft. Ze zijn geen concurrent, maar bondgenoot. De Heilige Geest, die met Pinksteren, kwam speelt ook hierin een rol. Hij voltooit wat God in Jezus begonnen is.



Het feest van de H. Drieëenheid is niet alleen maar een geloofswaarheid, die de leer van de Kerk bevestigt. Het is ook een waarheid die wij kunnen toepassen op ons eigen leven. Zoals God een eenheid is in drie personen en ieder zijn eigenheid behoudt, zo mogen ook wij in het omgaan met elkaar die eenheid vormen. Een eenheid, waarin niet alles en iedereen hetzelfde is, maar een eenheid in verscheidenheid. Bij de verschillende kerken gebeurt dit steeds meer. Het inzicht groeit dat men elkaar nodig heeft en dat in de samenwerking Christus meer tot zijn recht komt. In die zin heeft de H. Drieëen een boodschap ook nu nog een boodschap voor ons