

**Parochie H. Eligius Schinveld**  
**Wilhelminaplein 2,**  
**6451 CJ Schinveld**

**Pastoor: Drs H.S.J. Adema**  
**Tel: 045-5252318 / 0622568958**  
**Email: [hadema@ziggo.nl](mailto:hadema@ziggo.nl)**

**Koster: Dhr. J. Vaessen**  
**Tel: 045-525 96 36**

**Website: [www.eligiusschinveld.nl](http://www.eligiusschinveld.nl)**



# Eligius bode

Zondag 11 juni 2017  
Week 24

**Opgeven misintenties en berichten:**  
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

**Betalingen:** Ten name van  
"Kerkbestuur H. Eligius Schinveld"  
Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11  
Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63  
NL64 INGB 0001 0416 18

**ANBI publicatie zie:**  
<https://anbi.rkc.nl/publicaties/ROE30>

## KERKBERICHTEN

### Zaterdag 17 juni 2017

**19.00u.** Gez. H. Mis met **volkszang** voor overl. ouders Sjeng von Tongelen en Lisa von Tongelen-Rademakers; gest. dienst voor overl. ouders Thei Jakobs en Mai Jakobs-Theunissen; gest. jrd. voor overl. ouders Zef Daelmans en Johanna Hubertina Roex; gest. jrd. voor Lies Palmen; voor overl. ouders Gerards-Petri, José en Pieter; **zwd.** voor Nol Pagen en Mia Joosten; voor Keet Jacobs-Joosten

### Zondag 18 juni 2017

#### Sacramentsdag

**09.30u.** Gez. H. Mis met **kerkelijk zangkoor** als jrd. voor Käthe de Rooy-Melchers (vw. coll.); voor Savier Gerrets; voor Sjef en Guus Aerden; voor lev. en overl. leden van sacramentvereniging

**15.00u. Doopsel** van Vic Konings

### Maandag 19 juni 2017

**19.00u. Geen** H. Mis (vw. kermis)

### Dinsdag 20 juni 2017

**08.30u. Geen** H. Mis

### Donderdag 22 juni 2017

**HH. John Fisher en Thomas More, martelaren**

**19.00u.** H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek' voor overl. ouders Janssen-Ponse

### Zaterdag 24 juni 2017

**19.00u.** Gez. H. Mis met **volkszang** als jrd. voor Jo Janssen en Lenie Janssen-Schrijen

## MEDEDELINGEN

### Processie en zegening van uniformen schutterij

Op zondag 18 mei is de jaarlijkse processie in onze parochie bij gelegenheid van sacramentsdag. In de mis zullen de communicanten een eigen inbreng hebben en ook de vormelingen zijn gevraagd om mee te lopen. Bijzonder is het dat de schutterij Eligius-Juliana een nieuwe start heeft gemaakt en inmiddels is het ledenaantal gestegen naar drieëntwintig. Ook zullen zij gekleed zijn in nieuwe uniformen, die na de

processie worden gezegend. Na deze feestelijke gebeurtenis bent u welkom in het St. Michielshuis om de schutterij te feliciteren en hun veel succes toe te wensen. Als parochie vinden wij het fijn om u allen te mogen begroeten. Ook voor de communicanten is er een verassing.

**Door de dood is van ons heen gegaan:** op 52-jarige leeftijd Marion Ojedapisters, wonende in de Broekstraat 31; eveneens overleed op 80-jarige leeftijd Mia Pagen-Joosten, wonende in de Bouwbergstraat 147. Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God

## OVERWEGING

### De mooiste dag van je leven

Een mens kent vele momenten, die een geluksgevoel geven. De ene keer gaat het om het winnen van een grote prijs, de andere keer om het behalen van een belangrijk diploma en weer een andere keer om het moment dat iemand zijn/haar geliefde ontmoette. Vaak merk je dat het materiele geen blijvende vreugde geeft. Maar de verbondenheid met mensen geeft een vaste basis aan ons leven. Weten dat je bemind wordt en dat je zelf de ander mag beminnen laat een mens genieten van het mooie, maar ook staande blijven bij het moeilijke. Dit geldt niet alleen voor het contact met mensen om ons heen, maar ook voor het contact met God.

Het mooiste moment in het leven van Jezus is dat Hij bij de laatste maaltijd zich helemaal heeft weg geschonken. De woorden "dit is Mijn Lichaam" en "dit is Mijn Bloed" zijn levend gebleven in de samenkomsten van mensen die in Jezus geloofden. Het was niet zo maar een maal om aan Jezus te denken, maar de ervaring dat Hij werkelijk bij ons wil zijn in de gaven van Brood en Wijn. Deze ervaring wordt een heilig moment genoemd: een sacrament. De band tussen Jezus in zijn volheid en de mens die met Hem contact heeft doet goed. De eucharistieviering staat centraal in het leven van de Kerk. Waar de gave van de Heer niet op gezette tijden

wordt ontvangen, verwatert de vriendschap en verzwakt het geloof. Iemand zei het heel treffend: "ik ga niet voor de pastoor naar de kerk, maar vanwege mijn geloof in God". In deze woorden komt heel mooi naar voren dat het in iedere eucharistieviering gaat om de ontmoeting met Christus. De priester staat in dienst van Christus en is slechts een instrument in Gods hand.



Het tonen van de monstrans (een sieraad waarin Jezus aanwezig is in het Heilig Brood) nodigt ons uit tot een houding van gebed. Iedere maandagavond wordt in onze parochiekerk tijdens de Maria-noveen het Allerheiligste uitgesteld en daarmee de zegen gegeven. Ook de processie heeft het karakter van een eerbetoon aan Christus. Er wordt gebeden, gezongen en gespeeld, en zo wordt zichtbaar hoe de verzezen Heer van betekenis blijft. De Katholieke Kerk weet het wezenlijke te omgeven met datgene wat voor mensen aangenaam is: muziek, flambouwen, kleding, groepen, versierde rustaltaren, vlaggen en niet te vergeten de kamerschoten. Geloof en gebruiken van het volk vormen een mooie eenheid met elkaar. Daarin heeft de kerk dan ook een feestelijke uitstraling. Dat geeft een gevoel van blijdschap en saamhorigheid. Ook al zijn er meerdere sacramenten, zoals de doop, het vormsel, het huwelijk, priesterschap, sacrament van vergeving en de ziekenzalving, toch concentreert Sacramentsdag zich op de aanwezigheid van Jezus in het eucharistisch Brood. Wie dit ziet, beseft dat een processie meer is dan folklore, het is er uit springende manier om de Heer in ons leven mee te dragen. Mogen wij er zondag ook weer een fijne feestdag van maken.