

Parochie H. Eligius Schinveld
Wilhelminaplein 2,
6451 CJ Schinveld

Pastoor: Drs H.S.J. Adema
Tel: 045-5252318 / 0622568958
Email: hadema@ziggo.nl

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel: 045-525 96 36

Website: www.eligiusschinveld.nl



Eligius bode

Zondag 2 juli 2017
Week 27

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Betalingen: Ten name van
"Kerkbestuur H. Eligius Schinveld"
Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11
Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63
NL64 INGB 0001 0416 18

ANBI publicatie zie:
<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

KERKBERICHTEN

Zaterdag 8 juli 2017

19.00u. H. Mis met **volkszang** voor John Veltrop (vw. coll.); voor overl. ouders Gerards-Petri en José; voor Ger von Tongelen en Mathieu Vroemen (vw. sacramentsvereniging)

Zondag 9 juli 2017

14e zondag door het jaar (a)

09.30u. H. Mis met **volkszang** voor pater Herman Mestrom; voor Xavier Geraets (vw. verj.)

14.30u. Doopsel van Lotte Metsemakers

Maandag 10 juli 2017

18.00u. Uitstelling van Allerheiligste

18.45u. Marianoveen

19.00u. H. Mis voor een bijzondere intentie (genezing van ernstig zieke)

Dinsdag 11 juli 2017

H. Benedictus, abt, patroon van Europa

08.30u. H.Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 13 juli 2017

H. Henricus

19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek' jrd. voor Christin Scheren en vw. verj.

Zaterdag 15 juli 2017

H. Bonaventura, bisschop en kerkleeraar

19.00u. H. Mis met **volkszang** voor Jan Herings (vw. coll.) en voor Annie Herings; gest. jrd. voor Hub Fober; jrd. voor Martin van de Brink; gest. jrd. voor Johan Schloen en Leida Hilvers; gest. jrd. voor overl. ouders Nic Quaedvlieg en Nel Quaedvlieg-Palmen

MEDEDELINGEN

Opleggen van scapulier

Op zaterdag 15 juli zal bij de zusters Karmelitessen in Sittard tijdens een bijeenkomst van 14.00u. tot 17.00u. het scapulier opgelegd worden aan degenen die dit wensen. Dit gebruik is ontstaan toen Maria aan de karmelietenmonnik Simon Stock verscheen en aan het scapulier bijzondere beschermings-

kracht toekende. Degenen die het habijt dragen hebben een scapulier (beschermende stof) over hun kloosterkleed, degene die als burger gekleed zijn ontvangen een verkleind kleed dat zij kunnen dragen op borst en rug. Hierdoor maakt men deel uit van de grote Karmelfamilie en deelt in de gebeden en verdiensten van de orde van Onze Lieve Vrouw. Dit gebruik vindt altijd plaats rondom het feest van O.L. Vrouw van de Karmel. Ook zal er een meditatie zijn rondom de bescherming die Maria biedt. Als tegemoetkoming in de kosten wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd.

OVERWEGING

Pijn kan verschillend zijn

Wanneer je een been of arm breekt schaam je je er niet voor dat er een foto gemaakt wordt, het bot weer recht wordt gezet, gips op die plek wordt aangebracht en een termijn wordt genoemd waarop alles weer in orde zal zijn. Je weet dat die pijn voorbij gaat en dat je dit overkomt wordt gewoon 'pech' genoemd. Moeilijker is het psychisch lijden dat mensen overkomt en waar ze vaak ook de oorzaak niet van weten. Zo kan iemand te maken krijgen met angsten die niet met verstand zijn op te lossen. De angst heeft zich als het ware met zijn klauwen vast gezet in de ziel van iemand. Ook schaamte is vaak oorzaak van psychisch lijden. Wanneer je iets doms hebt gedaan, wil je dat het liefst voor jezelf houden. Of wanneer mensen die je dierbaar zijn hun leven niet ten goede willen keren, kan dat een gevoel van machteloosheid teweeg brengen. Zo zijn er talloze dingen te noemen waar mensen last van kunnen hebben. Uiteraard zijn er vele instanties waar mensen voor een gesprek terecht kunnen. Wanneer men zich niet open stelt voor hulpverlening is geen resultaat mogelijk. Maar ook wanneer de hulpverlener alleen maar afstand schept en geen begrip of meelevenschenkt blijft resultaat achterwege

Op het terrein van het psychisch lijden merken wij dat het geloof een groot steunpunt kan zijn. Wanneer wij in het intentieboek lezen van een pelgrimsplaats lezen wat geschreven staat, dan merken wij hoe vele zorgen mensen kunnen bedrukken. Maar ook wanneer iemand terug keert voor een verkregen gunst. Jezus zegt: "Komt allen tot mij die uitgeput zijn en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken". Hierin klinkt in een uitnodiging door: "Je kunt mij alles voorleggen, bij mij vindt je gehoor en bij Mij krijg je antwoord". Dit gebeurt niet met waarden, maar in het leven zelf gebeuren dingen die mensen weer vertrouwen geeft en opbeurt. Dit alles gebeurt vanuit het besef dat je er niet alleen voor staat, maar dat iemand mee jouw leven draagt. Tevens zegt Jezus: "Neem Mijn juk op uw schouders en leer van Mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht".



Beseffen dat ik niet alleen mijn levensweg invul, maar dat dit gebeurt door mensen met wie ik te maken en door God die zijn bedoelingen met mij heeft, geeft innerlijke vrede. Je daaraan overgeven en werken met datgene wat ons wordt aangereikt geeft ons het besef dat ik niet alleen de regie van mijn leven in handen heb, maar dat er ook een ander aan het werk is, geeft rust en vertrouwen. Dingen die ons overkomen en die wij niet aanvaarden, maken ons rusteloos en opstandig. Aanvaarden wat ons overkomt helpt ons met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan omdat Hij ons leven draagt.