

Parochie H. Eligius Schinveld
Wilhelminaplein 2,
6451 CJ Schinveld

Pastoor: Drs H.S.J. Adema
Tel: 045-5252318 / 0622568958
Email: hadema@ziggo.nl

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel: 045-525 96 36

Website: www.eligiusschinveld.nl



Eligius bode

Zondag 8 juli 2017
Week 28

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Betalingen: Ten name van
"Kerkbestuur H. Eligius Schinveld"
Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11
Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63
NL64 INGB 0001 0416 18

ANBI publicatie zie:
<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

KERKBERICHTEN

Zaterdag 15 juli 2017

H. Bonaventura, bisschop en kerkleeraar

19.00u. H. Mis met **volkszang** voor Jan Herings (vw. coll.) en voor Annie Herings; gest. jrd. voor Hub Fober; jrd. voor Martin van de Brink; gest. jrd. voor Johan Schloen en Leida Hilvers; gest. jrd. voor overl. ouders Nic Quaadvlieg en Nel Quaadvlieg-Palmen

Zondag 16 juli 2017

15e zondag door het jaar (a)

09.30u. H. Mis met **kerkelijk zangkoor St. Jozef** voor de vrede in de wereld

Maandag 17 juli 2017

18.00u. Uitstelling van Allerheiligste

18.45u. Marianoveen

19.00u. H. Mis als bijzondere intentie voor ernstig zieke

Dinsdag 18 juli 2017

08.30u. H.Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 20 juli 2017

19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek' voor overl. fam. Berkers-Mols

Zaterdag 22 juli 2017

H. Maria Magdalena

19.00u. H. Mis met **volkszang** als **zwd.** voor Finy Raes-Sturtz

MEDEDELINGEN

Terugblik op OLS Merkelbeek

Merkelbeek heeft laten zien waar een kleine gemeenschap groot in is. In het afgelopen weekend was er een prachtige eucharistieviering waar met veel lof over gesproken werd. Maar ook op zondag zorgde een schitterende organisatie voor een geweldige opvang van de vele gasten. Het weer was uitstekend en ook de prachtige groepen met schutters toonden waar Limburg trots op is. In een prachtige omgeving stonden de schietpalen met bolletjes opgesteld. In tenten was volop muziek en niemand hoefde te verhongeren of van dorst ok te komen. In een goede samenwerking en ook hulp van omliggende dorpen werd een feest neergezet,

wat zeker in de toekomst zal doorwerken in heel wat verhalen. Proficiat Merkelbeek met dit mooie resultaat

Kerkberichten Merkelbeek in Goed Nieuws

Na de zomervakantie zullen de parochies uit Oirsbeek, Doenrade, Schinveld en Merkelbeek met de pastoors L. Houben en H. Adema samen de kerkelijke berichten in Goed Nieuws presenteren. Voor het opgeven van misintenties kunnen mensen uit Merkelbeek, evenals in het verleden, gewoon terecht bij José Hendrikxs-Jeurissen en Jeanny Janssen-Keulen. Misintenties moeten twee weken voor vermelding opgegeven zijn.

OVERWEGING

Leven voor de volgende generatie

Bij het afscheid van oud bondskanselier Helmut Kohl werd hij geprezen omdat hij niet alleen keek, naar wat mensen nu nodig hadden, maar ook naar wat mensen in de toekomst nodig hadden. De afbraak van de muur, die Oost en West Duitsland had losgemaakt werd voor hem een uitdaging om verder te bouwen aan de vrede, die moest leiden tot een nieuwe samenleving. Voor Kohl was de Katholieke Kerk heel erg belangrijk, en daar putte hij ook kracht uit. Zijn beleid was er op gericht dat ook de komende generatie een wereld kreeg aangereikt die niet uitgeleefd en uitgeput was, maar kansen bood om op verder te bouwen. Niet alleen zorgen voor wat nu belangrijk was, maar ook toekomstgericht zijn tekende zijn leven. Door het bevorderen van de vrede, het werken aan een gezonde economie en het godsdienstig fundament beschermen, schiep hij voorwaarden tot leven in de toekomst.

In het verhaal van de zaaier wil Jezus ons duidelijk maken dat een mens het leven nooit op zijn beloop moet laten gaan. Dat geldt ook op voor het geloof dat in mensen is gezaaid. God is degene die de natuur wasdom geeft. Maar tevens is Hij degene die de mens de

vrijheid laat om dat toe te laten in zijn leven. Zo verbeeldt Jezus het naderen van God naar de mens. Het Woord van God is het zaad, dat op verschillende plekken terecht komt. Geloven in God kan mensen enthousiast maken, maar ebt ook snel weg wanneer andere zaken de overhand krijgen. Het woord van God vindt geen gehoor waar mensen zich afsluiten voor de gave van het leven. Maar het woord van God draagt ook vrucht bij mensen die het in zich opnemen, er steeds meer verdieping in brengen en laten uitgroeien tot een steun voor jezelf en anderen.



In onze tijd zien wij dat er een soort vermoeidheid is opgetreden om nog te spreken over het geloof in God en verwachtingen ten aanzien van de Kerk. Verhalen over wat vroeger allemaal verkeerd was verstikken de ontvankelijkheid voor het geloof. Maar ook de onmacht die men voelt wanneer de nieuwe generatie vertrouwde waarden en patronen niet overneemt. Zoals de zaaier afhankelijk is van de werking van de natuur, zo hebben ook wij geen grip op de tijdsgeest en de gebeurtenissen die plaats vinden. Het meest slechte dat mensen kunnen doen is ophouden met spreken over wat het geloof voor hun betekent en een klaagzang aanheffen over wat niet goed gegaan is in het verre verleden terwijl het goede dat gebeurt geen aandacht krijgt. Zaaieren kan als wij het goede zien in onszelf en in anderen en daar blij over zijn. Daarover spreken en het goede voorbeeld geven, is een steen voor de toekomst. Mogen ook wij zaaiers zijn die het woord van God koesteren en daarvan leven.