

# Parochieberichten

Zondag 3 september 2017, Week 35

## Parochie H. Eligius Schinveld,

**Secretariaat: Wilhelminaplein 2  
6451 CJ Schinveld**

**Koster:** Dhr. J. Vaessen  
Tel.: 045-525 96 36

**Opgeven misintenties en berichten:**  
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

**Kerkbijdrage:** NL27 RABO 0146 7010 11

**Andere ...:** NL31 RABO 0146 7001 63  
NL64 INGB 0001 0416 18

t.n.v.:Kerkbestuur H. Eligius Schinveld"

**ANBI publicatie zie:**

<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>



## Parochie H. Clemens, Merkelbeek

**Secretariaat: Wilmenweg 14  
6447 AX Merkelbeek**

**Koster:** Dhr. Rob van Tilburg,  
Tel.: 046-442 37 66

**Opgeven Misintenties en berichten**

José Hendricks-Jeurissen, Julianastraat 9,  
tel. 046-4423614/Jeanny Janssen-Keulen,  
Mgr. Mannensstr. 33, tel 045-5250179

**Kerkbijdrage:** NL 89 RABO 0133 1100 01  
t.n.v. Parochie H. Clemens Merkelbeek

**ANBI publicatie zie:**

<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE29>



**Pastoor:** Drs H.S.J.. Adema / Tel: 045-5252318 of 0622568958 / Email: [hadema@ziggo.nl](mailto:hadema@ziggo.nl)

### DIENSTEN IN SCHINVELD

#### Zaterdag 9 september 2017

**19.00u.** H. Mis met **volkszang** voor Paula Raes-Palant (vw. coll.); voor overl. ouders Dohmen en kinderen; jrd. voor overl. ouders Johan Schloen en Linda Hilvers; jrd. voor Sijr Dohmen; jrd. voor Sjaak Noordhof; jrd. voor Tina Geilenkirchen-Hanssen, Peter Geilenkirchen en zonen Hans en Theo

#### Zondag 10 september 2017

##### **23e zondag door het jaar (a)**

**09.30u.** H. Mis met **kerkelijk zangkoor St. Jozef** als gest. dienst vooe Catharina en Hubertus Reijnders

#### Maandag 11 september 2017

**18.00u.** Uitstelling van Allerheiligste

**18.45u.** Marianoveen

**19.00u.** H. Mis voor bijz. inten. van genezing van ernstig zieke

#### Dinsdag 12 september 2017

**08.30u.** Geen H.Mis

#### Donderdag 14 september 2017

##### **Kruisverheffing**

**19.00u.** H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek'

#### Zaterdag 16 september 2017

**HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren**

**19.00u.** H. Mis met **volkszang** voor Dré Palmen (vw. coll.); gest. jrd. voor Bertha Janssen-Cremers; gest. jrd. voor overl. ouders Eduard Severens Enne Severens-Welling

### DIENSTEN IN MERKELBEEK

#### Zondag 10 september 2017

##### **23e zondag door het jaar (a)**

**11.00u.** H. Mis met **Volkszang** als jaardienst voor Mariet Hermans-Keulers; Miche Dohmen (offerg.); Jaardienst Zus Schouw-Jeurissen en voor Pierre; Wies Dohmen-Helgers en fam.;

overl. ouders Hein en Mia Hamers-Vaessen en fam.

#### Woensdag 13 september 2017

**08.30u.** Geen H. Mis (bij zusters Korenveld)

#### Vrijdag 15 september 2017

**08.30u.** **H. Mis (bij zusters Korenveld)** voor de vrede in de wereld.

#### Zondag 17 september 2017

##### **24e zondag door het jaar (a)**

**11.00u.** H. Mis met **Volkszang** als eerste jaardienst voor Paul en Mia Pfenning-Clement; Ron Simons v.d. buurt; Fiel Borghans (offerg.); gest. jaard. Math Rademakers.

### MEDEDELINGEN

#### **Vredesweek**

In de week van 16 t/m 24 september wordt de vredesweek gehouden. Zeker in deze tijd van spanning en onverdraagzaamheid is het belangrijk om te bidden voor en te werken aan vrede.

### OVERWEGING

#### **Over onze schaduw heen stappen**

Wanneer iemand wat wil bereiken is het heel belangrijk om vooral te laten zien hoe goed je bent. Met je gaven en kwaliteiten moet je jezelf weten te verkopen. Degene die naïef dit soort verhalen met bewondering aanhoort en meent een goudhaantje in huis te halen, ontdekt vroeg of laat ook de zwakke punten. Alles heeft twee kansen: overheersen heeft als schaduwkant onzekerheid. Branie heeft als schaduwkant onkunde. Geduld heeft als schaduwkant luiheid. We nemen bij ons zelf waar dat het gemakkelijk is om te vertellen waarin we goed zijn, maar minder gemakkelijk om ook onze zwakheden te erkennen. Van mensen, die met elkaar verbonden zijn in een relatie of vriendschap, wordt verdragen dat ook

zwakke punten ter sprake worden gebracht. Ook omdat dit opgevat wordt als een uiting van genegenheid voor de ander. Waar liefde is kunnen zwakke punten bespreekbaar worden.

Ook binnen de jonge geloofsgemeenschap was veel authentieke bezieling, maar ook negatieve lading. De weg om elkaar te helpen om te groeien in het geloof, de hoop en de liefde betekende ook je laten corrigeren binnen de Kerk. Iemand terecht wijzen onder vier ogen was de eerste stap. Hielp dat niet, dan kwamen er nog twee mensen bij voor een gesprek. Haalde dit ook niets uit, dan moest de leiding zich hierover uitspreken. Baatte dit niet, dan kon men niet langer horen bij de kerk. Zo bewaarde men de goede Geest binnen de geloofsgemeenschap.



Kwaad woekert voort wanneer het niet aangepakt wordt. Zich niet gemakkelijk door een ander laten wijzen op fouten draagt hieraan bij. Gezag kan steeds moeilijker werkzaam zijn omdat men dat ook steeds minder aanvaardt. Het begrip zondigheid is uit het vocabulair van velen verdwenen. "Zonde" betekent dat je verhoudingen onder mensen, maar ook in de relatie tot God stuk maakt. De schuld bij de ander zoeken, en niet ook bij jezelf, drijft mensen uit elkaar. Over je eigen schaduw heen stappen is nog steeds nodig en draagt bij aan een betere samenleving, die een voorbereiding wil zijn op het leven bij de Heer.