

Parochieberichten

Zondag 25 februari 2018, Week 8

Parochie H. Eligius Schinveld,

**Secretariaat: Wilhelminaplein 2
6451 CJ Schinveld**

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel.: 045-525 96 36

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11

Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63

NL64 INGB 0001 0416 18

t.n.v.:Kerkbestuur H. Eligius Schinveld"

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkc.nl/publicaties/ROE30>



Parochie H. Clemens, Merkelbeek

**Secretariaat: Wilmenweg 14
6447 AX Merkelbeek**

Koster: Dhr. Rob van Tilburg,
Tel.: 046-442 37 66

Opgeven Misintenties en berichten
José Hendricks-Jeurissen, Julianastraat 9,
tel. 046-4423614/Jeanny Janssen-Keulen,
Mgr. Mannensstr. 33, tel 045-5250179

Kerkbijdrage: NL 89 RABO 0133 1100 01
t.n.v. Parochie H. Clemens Merkelbeek

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkc.nl/publicaties/ROE29>



Pastoor: Drs H.S.J.. Adema / Tel: 045-5252318 of 0622568958 / Email: hadema@ziggo.nl

DIENSTEN IN SCHINVELD

Zaterdag 24 februari 2018

19.00u. GEEN H. Mis i.v.m. trekken lichtstoet

Zondag 25 februari 2018

2e zondag in de 40-dagentijd (b)

09.30u. Gez. H. Mis met **volkszang** als gest. jrd. voor overleden ouders Rade-makers-Voutz; gest. jrd. voor overl. ouders Reijnders-Suylen; **zwd.** voor Jan Knarren

Maandag 26 februari 2018

18.00u. Aanbidding van Allerheiligste

18.45u. Marianoveen

19.00u. H. Mis voor roeping tot priesterschap en religieus leven

Dinsdag 27 februari 2018

08.30u. H. Mis t.i.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 22 februari 2018

19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek' als gest. jrd. voor Karel Jacobs en Johan Jacobs

MEDEDELINGEN

Kennismakingsdienst voor eerste communicanten

Op zaterdag 3 maart om 19.00 uur stellen de eerste communicanten zich aan de parochie voor in een viering die aandacht schenkt aan de vastenactie. Mevr. Korsten uit Jabeek vertelt over wat zij heeft opgezet in Mponge. Ook de spaarpotjes worden aan de kinderen mee gegeven.

Stille Omgang in Amsterdam

Op zaterdagavond 17 maart vertrekt om 19.00 uur bij de Eligiuskerk een bus naar Amsterdam voor de Stille Omgang. Onze hulpbisschop mgr. de Jong vergezelt de Limburgse pelgrims en doet de mis om 1.30 uur in de Krijtbergkerk. Om 3.45 uur is terugreis. Zij die mee willen kunnen zich tot 9 maart aanmelden bij

Henk Verhaeg, tel. 06-28560997. De

onkosten bedragen € 24,00 per persoon

Christoffeldag voor vormelingen

Op zaterdag 14 april is in Roermond een mooie vormelingendag met sporten, zingen, feesten en meer mooie dingen. Wil je mee, dan kun je je opgeven voor 2 april via www.christoffeldag.nl of **bij de pastoor**. Stephan Klasens is bereid met de vormelingen naar Roermond te gaan. De onkosten worden betaald vanuit de vormselbijdrage.

Geen Mis op zaterdag 24 februari omdat de lichtstoet om 19.00 uur langs de kerk trekt.

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 80-jarige leeftijd Jan Senden, wonende in de Broekstraat 51: dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

BEZINNING

Zonder dromen geen leven

Altijd zien wij stralende gezichten wanneer mensen uit liefde kiezen voor elkaar. Of wanneer na lang studeren het begeerde diploma of bul wordt uitgereikt. Ook iemand die tot priester wordt gewijd of als religieus verder gaat straalt van geluk bij wijding of professie. Bij mijn eerste pastoorsbenoeming zocht ik een plaatje uit voor het boekje van de pastoorsinstallatie: een herder die voorop liep en schapen die volgden. De deken merkte na vele jaren priesterleven nuchter op: "ik hoop niet wanneer je achterom ziet dat je tegen het achterwerk van de schapen aankijkt". Toen begreep ik het niet, maar later wel, want de parochie was hem bekend.

Jezus wist dat een mooi vooruitzicht om je aan vast te houden belangrijk was, vooral bij momenten dat het moeilijk was. Daarom nam Hij Petrus,

Johannes en Jacobus met zich mee de berg Thabor op. Boven gekomen zagen ze Jezus in een wolk als iemand die tussen de profeet Elia en de wetgever Mozes in stond. God sprak: dit is mijn geliefde zoon. Toen het visioen voorbij was gingen ze weer de berg af. Terug naar het leven dat vaak anders is dan die toekomstdroom. Jezus droeg hun op: "voordat de mensenzoon uit de doden is opgestaan moet je niet spreken over wat je gezien hebt". Wanneer Jezus verrezen is herinneren zij zich dit bijzonder gebeuren als vervulling.



Wij kunnen hier van leren dat je niet te snel moet opgeven. Geloof in je idealen en verwachtingen. Wanneer het niet mee zit, geef dan niet op. Besef ook dat je er niet alleen voor staat, want met ieder van ons heeft God een levensplan. Daarin mee gaan is onze opdracht.

DIENSTEN IN MERKELBEEK

Zondag 25 februari 2018

2e zondag in de 40-dagentijd (b)

11.00u. H. Mis met Volkszang voor Ron Simons (offerg.); Wiel Jeurissen (offerg.); Jaard. overl. ouders Frans en May Timmermans-Melchers en Tilla en Eugène Jeurissen-Melchers; tot bijz. intentie.

Woensdag 28 februari 2018

08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld) voor Pastoor Twan Wassenberg.

Vrijdag 2 maart 2018

08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld) t.e.v. het H. Hart van Jezus.