

Parochieberichten

Zondag 11 maart 2018, Week 10

Parochie H. Eligius Schinveld,

**Secretariaat: Wilhelminaplein 2
6451 CJ Schinveld**

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel.: 045-525 96 36

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11

Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63

NL64 INGB 0001 0416 18

t.n.v.: Kerkbestuur H. Eligius Schinveld"

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>



Parochie H. Clemens, Merkelbeek

**Secretariaat: Wilmenweg 14
6447 AX Merkelbeek**

Koster: Dhr. Rob van Tilburg,
Tel.: 046-442 37 66

Opgeven Misintenties en berichten

José Hendricks-Jeurissen, Julianastraat 9,
tel. 046-4423614/Jeanny Janssen-Keulen,
Mgr. Mannensstr. 33, tel 045-5250179

Kerkbijdrage: NL 89 RABO 0133 1100 01

t.n.v. Parochie H. Clemens Merkelbeek

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE29>



Pastoor: Drs H.S.J.. Adema / Tel: 045-5252318 of 0622568958 / Email: hadema@ziggo.nl

DIENSTEN IN SCHINVELD

Zaterdag 10 maart 2018

19.00u. H. Mis met **Volkszang** met **gemengd koor Levenslust** voor Herman Mestrom (vw. verj.); voor Ger Mengelers; jrd. voor Math Vaessen; voor overl. fam. Bruls-Duisings

Zondag 11 maart 2018

4e zondag in de 40-dagentijd (b)

zondag Laetare

09.30u. Gez. H. Mis met **kerkelijk zangkoor St. Jozef** voor de vrede in de wereld

Maandag 12 maart 2018

18.00u. **Aanbidding van Allerheiligste**

18.45u. **Marianoveen**

19.00u. H. Mis voor roeping tot priesterschap en religieus leven

Dinsdag 13 maart 2018

08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 15 maart 2018

19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek' voor de zieken in de parochie

MEDEDELINGEN

Door de dood is van ons heen gegaan: op 94-jarige leeftijd Anne van de Berg-Benders, wonende in Aan de Bleek. Dat zij voor altijd thuis mag zijn in God huis

BEZINNING

Terug naar de bron

Bij een kerstmaaltijd overkwam het mij dat iemand die regelmatig aan de eucharistie deel nam, tegen mij zei: "We vieren wel de geboorte van Jezus, maar wie zegt dat hij echt bestaan heeft". Ik was er erg verbaasd over deze opmerking. Maar naderhand dacht ik: mensen horen zo veel van anderen over het geloof en zien ook bepaalde programma's op de teevee of lezen bepaalde boeken dat zij aan het twijfelen slaan en onzeker worden. Dit voorval maakt ons

duidelijk hoe sterk of zwak wij staan in het geloof. Zeker wanneer niet de goede bronnen geraadpleegd worden kom je tot vreemde uitspraken.

Nicodemus had veel over Jezus gehoord van de farizeeën. Maar voelde ook de oneerlijkheid aan ten opzichte van Jezus omdat Hij hun aansprak op hun woorden en gedrag. Nicodemus hield niet 'van horen zeggen'. Daarom begaf hij zich diep in de nacht naar Jezus. Dit kan betekenen dat hij liever niet gezien wilde worden. Maar misschien ook dat er in zijn eigen leven duisternis en onzekerheid was. Hij verlangde naar de bron om Jezus beter te leren kennen. In dat nachtelijk gesprek werd Hem een heilboel duidelijk over het leven van Jezus. In Jezus als Gods Zoon kwam de liefde van de Vader voor de mens nadrukkelijk naar voren. Wie in Jezus gelooft merkt dat het leven niet eindigt op een dood spoor, maar altijd nieuw leven in zich draagt. De keuze om te geloven in Jezus betekende kiezen voor het leven.



In onze tijd missen velen dat contact met de bron. Omdat ze steeds minder contact hebben met de Kerk en het geloof gaan krijgen zijn veel meer mensen voor wie andere dingen belangrijker zijn: het leven zonder Kerk en geloof. Geniet zo veel mogelijk en maak het jezelf niet te moeilijk is het levensmotto: leef vandaag, want je weet niet wat morgen is. Wie zich voedt aan de

bron van het geloof, zoals de bijbel, het gebed, de sacramenten, voelt hoe Jezus leeft en ons helpt om anders in het leven te staan. Dat wordt ook zichtbaar in de manier waarop wij met het leven van het ongeboren kind omgaan, met de zieke en gehandicapte mens, of de mens die helemaal vast gelopen. Degegene die gelooft dat het leven een gave van God is zal datgene wat onvolmaakt en kwetsbaar is ook aanvaarden en er voor doen wat mogelijk is. Dit alles komt voort uit de liefde die God in ons hart heeft uitgestort. De liefde en het luisteren naar de stem van ons geweten zijn krachten die ons helpen om niet de gemakkelijkste weg te kiezen, maar wel een weg die voldoening en toekomst geeft. In deze veertigdagentijd worden wij opgeroepen om aandacht te schenken aan de datgene waar Jezus van leefde: het contact met God, wat niet goed is ten goede keren en goede werken doen. Door dit toe te passen op alles wat op onze levensweg komt, ervaren wij de weg gaan die uiteindelijk naar het Licht van Pasen leidt: de verrijzenis.

DIENSTEN IN MERKELBEEK

Zondag 11 maart 2018

4e zondag in de 40-dagentijd (b)

11.00u. H. Mis met Gemengd Koor voor Wiel Jeurissen (offerg.); Zef Timmermans; Jaard. overl. ouders Offermans-Beekman; overl. ouders Hein en Mia Hamers-Vaessen en fam.

Woensdag 14 maart 2018

08.30u. **H. Mis (bij zusters Korenveld)** t.e.v. Pater Pio.

Vrijdag 16 maart 2018

08.30u. **H. Mis (bij zusters Korenveld)** voor de vrede in de wereld.