

Parochieberichten

Zondag 15 april 2018, Week 15

Parochie H. Eligius Schinveld,

**Secretariaat: Wilhelminaplein 2
6451 CJ Schinveld**

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel.: 045-525 96 36

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11

Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63

NL64 INGB 0001 0416 18

t.n.v.: Kerbestuur H. Eligius Schinveld"

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkc.nl/publicaties/ROE30>



Parochie H. Clemens, Merkelbeek

**Secretariaat: Wilmenweg 14
6447 AX Merkelbeek**

Koster: Dhr. Rob van Tilburg,
Tel.: 046-442 37 66

Opgeven Misintenties en berichten
José Hendricks-Jeurissen, Julianastraat 9,
tel. 046-4423614/Jeanny Janssen-Keulen,
Mgr. Mannensstr. 33, tel 045-5250179

Kerkbijdrage: NL 89 RABO 0133 1100 01
t.n.v. Parochie H. Clemens Merkelbeek

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkc.nl/publicaties/ROE29>



Pastoor: Drs H.S.J.. Adema / Tel: 045-5252318 of 0622568958 / Email: hadema@ziggo.nl

DIENTEN IN SCHINVELD

Zaterdag 14 april 2018

19.00u. H. Mis met **volkszang** als gest. jrd. voor overl. fam. Jan Mathias Vroemen en Lienke Vroemen-Jacobs

Zondag 15 april 2018

3e zondag van Pasen (b)

09.30u. Gez. H. Mis met **Volkszang** voor overl. fam. Sip; voor overl. fam. Beckers

Maandag 16 april 2018

H. Maria Bernadette Soubirous, maagd

18.00u. Aanbedding van Allerheiligste

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis uit dankbaarheid en voor bijzondere intentie (L.)

Dinsdag 17 april 2018

08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 19 april 2018

19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan de Bleek" voor de zieken in de parochie

MEDEDELINGEN

Eerste Communieviering op 22 april

Op zondag 22 april is het voor dertien kinderen een belangrijke feestdag. Vanaf de herfstvakantie hebben zij zich wekelijks voorbereid op dit grote gebeuren door de catecheselessen, vieringen en instuderen van muziek. Nu de grote dag voor hun nadert wensen wij hun en hun gezinsleden een fijne dag toe en veel dank aan allen die hebben bijgedragen aan deze feestelijke dag.

Open dag bij Kairos te Roermond

Op zaterdag 21 april is van 9.00 tot 13.45 uur gelegenheid om kennis te maken met de kairos-opleiding. Het geeft mogelijkheden voor mensen, die zich willen scholen in aspecten van het vrijwilligerswerk binnen de parochie. Bent u nieuwsgierig geworden, meldt u aan bij mevr. Lux - Zinzen, e-mail g.lux@bisdom-roermond.nl

Misdienaarsdag

Op zaterdag 19 mei is een misdienaarsdag gepland in Maastricht. In de periode van de heiligdomsvaart is er voor hun een mooi programma, dat eindigt met een H. Mis, waarin mgr. de Jong voorgeat. Ook bestaat de mogelijkheid om wat mee te nemen voor de voedselbank, waarmee men in het programma aan de slag gaat. Inschrijven vanaf 10.00 uur bij de O.L. Vrouwe basiliek Aanmelden via www.bisdom-roermond.nl/jongeren

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 79-jarige leeftijd, Harrie van Nuijs, wonende In de Winkel 14; eveneens overleed op 81-jarige leeftijd Eugene Clement, verblijvende in Huize Elvira te Amstenrade. Dat zij mogen rusten in vrede

BEZINNING

Verschijningen, wat doe ik er mee?

Altijd duikt er wel ergens op de wereld een bericht op dat er een verschijning heeft plaats gevonden. Naast de scepsis die er bij menigeen heerst is er ook geloof en een aantal trekken naar een bepaalde plek om daar hun devotie te beleven. Vaker is het in een gebied waar nood is, oorlog of gebrek aan geloof. Maria wordt binnen dit verband heel vaak genoemd als beschermster van de Kerk. Maar ook Jezus toont zijn aanwezigheid in de gestalte van het Brood. Het hoort bij een verschijning dat, daar waar mensen duisternis ervaren de warmte en liefde van God verschijnt als een goddelijk geschenk. Dat scheidt hoop en vertrouwen.

Zo hebben de leerlingen die van Jeruzalem naar Emmaus gingen Jezus herkent toen Hij met hun aan tafel zat en het brood met hen brak. Eerst onzichtbaar, terwijl Hij toch met hun mee liep en

naar hun luisterde en vragen stelde, maar dan herkend als degene die hen niet in de steek laat en herkenbaar aan dingen die Hij tijdens zijn leven al deed. Ook verschijnt Hij aan de apostelen die bang bij elkaar zitten in een bovenzaal en de Heer missen. Maar dan verlicht Hij hun leven door er te zijn als de verzezen Heer. Het lijden is voorbij en de leerlingen bazuinen voortaan uit dat de Heer werkelijk leeft. Pasen is niet alleen zien, maar ook geloven en van Hem getuigen.

Wij leven nog steeds in de paastijd. Als wij de Heer niet ervaren in ons leven mogen wij ons afvragen of wij Hem voldoende zoeken en willen ontmoeten. Er zijn genoeg momenten waarin wij onder ons is. Het is niet alleen bij de vieringen in de Kerk, maar ook op plekken waar mensen dienstbaar zijn aan elkaar. De wonden zijn er niet om open te blijven, maar om genezen te worden in het dagelijks bestaan.



DIENTEN IN MERKELBEEK

Zondag 15 april 2018

3e zondag na Pasen (b)

11.00u. H. Mis met Volkszang voor Wiel Jeurissen (offerg.)

Woensdag 18 april 2018

08.30u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld voor Twan Wassenberg.

Vrijdag 20 april 2018

08.30u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld voor de vrede in de wereld.