

Parochieberichten

Zondag 13 mei 2018, Week 19

Parochie H. Eligius Schinveld,

**Secretariaat: Wilhelminaplein 2
6451 CJ Schinveld**

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel.: 045-525 96 36

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11

Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63

NL64 INGB 0001 0416 18

t.n.v.: Kerkbestuur H. Eligius Schinveld"

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkc.nl/publicaties/ROE30>



Parochie H. Clemens, Merkelbeek

**Secretariaat: Wilmenweg 14
6447 AX Merkelbeek**

Koster: Dhr. Rob van Tilburg,
Tel.: 046-442 37 66

Opgeven Misintenties en berichten
José Hendricks-Jeurissen, Julianastraat 9,
tel. 046-4423614/Jeanny Janssen-Keulen,
Mgr. Mannensstr. 33, tel 045-5250179

Kerkbijdrage: NL 89 RABO 0133 1100 01
t.n.v. Parochie H. Clemens Merkelbeek

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkc.nl/publicaties/ROE29>



Pastoor: Drs H.S.J. Adema / Tel: 045-5252318 of 0622568958 / Email: hadema@ziggo.nl

DIENSTEN IN SCHINVELD

Zaterdag 12 mei 2018

19.00u. H. Mis met **volkszang** als **zwd.** voor Betsie Beumers-Heinrichs; jrd. voor Antoon Hanssen en zoon Henk; voor Mia Schröder-Theunissen (vw. coll.); voor overl. ouders en fam. van Aarnhem-Raats en voor overl. ouders Buijssers-Verheesen; voor overl. ouders Gerards-Petri en José; voor Jan Beumers; voor overleden ouders Geilenkirchen - Huls en overleden familie

Zondag 13 mei 2018

7e zondag van Pasen (b)

09.30u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor de vrede in de wereld

Maandag 14 mei 2018

H. Mattias, apotel

18.00u. Aanbidding van Allerheiligste

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis met intentie uit dankbaarheid en een bijzondere intentie; voor Theo Schell en overl. fam. Schell-Mulleners

Dinsdag 15 mei 2018

Alle heilige bisschoppen van Maas-tricht

8.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 17 mei 2018

19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek' voor lev. en overl. leden van de Kavó

MEDEDELINGEN

Presentatie financiële situatie van parochie Merkelbeek

Op maandag 14 mei zijn geïnteresseerde parochianen van Merkelbeek van harte welkom om geïnformeerd te worden over de financiële ontwikkeling van de parochie St.-Clemens, om 20:00 uur in Het Korenveld, Wilmenweg 1a in Merkelbeek. De cijfers van de jaarrekening 2017 zullen dan besproken en

toegelicht worden. De koffie staat klaar. De avond zal rond 21:30 worden afgesloten. Indien u deze bijeenkomst wil bijwonen, wordt u verzocht uw deelname kenbaar te maken bij het secretariaat van het kerkbestuur via e-mail aan secretaris@eligiusschinveld.nl of hadema@ziggo.nl. Heeft u geen internet, dan is een telefoontje aan pastoor Adema in Schinveld, of een briefje in de brievenbus op Wilmenweg 14 ook goed.

Door de doop is in onze geloofsge-meenschap opgenomen: Charlotte en Floris Lahaye en Vinnie Berenfreise. Dopelingen en ouders, van harte proficiat.

BEZINNING

Uit handen geven

Mensen die een bepaalde periode afsluiten willen graag datgene, wat zij hebben opgebouwd, goed achter laten. Een pastoor die een parochie verlaat werkt vooruit om dingen goed over te dragen. Een leerkracht van groep acht geeft kinderen nog wat mee waar zij in de volgende schoolperiode voordeel van kunnen hebben. Ouders, waarvan de kinderen het huis verlaten, geven zij van alles meegeven om een mooie toekomst op te bouwen. Maar ook al denken wij dat je in de toekomst van alles kunt plannen, het leven heeft vaak eem ander verloop. Degene die afscheid neemt moet kunnen los laten en vertrouwen dat de nieuwe generatie op een goede manier verder gaat.

Jezus vraagt zich ook af hoe het met zijn leerlingen verder moet gaan. Tot nu toe was Hij altijd bij hun en kon hun bijsturen en de weg wijzen. Maar nu moeten ze het zelf doen. Hij kent de sterke en zwakke kanten van zijn leerlingen. Het gebed geeft kracht om niet krampachtig vast te houden aan wat je

tijdelijk werd toevertrouwd, maar tegen God te zeggen: "U moet er nu verder voor zorgen". Het kan een hele geruststelling zijn om te weten: mijn dierbaren zijn in Gods' hand. Hij zal voor hun zorgen.



Toen paus Johannes XXIII na zijn paus-keuze zich vertwijfeld afvroeg: "hoe moet ik nu de Kerk te leiden", kon hij er niet van slapen. Maar toen kwam de stem van God die zei: "Jij hoeft de Kerk niet te leiden, dat doe ik. Je hoeft er alleen maar te zijn". Vanaf dat moment kon hij veel ontspannender leven. Dat kan ook de ervaring worden van iedere gelovige. Wanneer wij onze zorgen opzij zetten en aan God toevertrouwen wordt het leven minder zwaar. Het is God die ons leven draagt en ons altijd toekomst geeft.

KERKDIENTEN MERKELBEEK

Zondag 13 mei 2018

7e zondag na Pasen (b) E.H.Communie

11.00u. H. Mis voor Mia Daemen-Dohmen; gest. jaard. overl. ouders Kleuters-Otermans en Harie Kleuters; gest. jaard. Anna Clement-van Ophoven; overl. ouders Hein en Mia Hamers-Vaessen en fam.

Woensdag 16 mei 2018

08.30u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld t.e.v. Pater Pio.

19.00 u. Rozenkransgebed aan de Banneuxkapel.

Vrijdag 18 mei mei 2018

H. Johannes I, paus en martelaar

08.30u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld voor de vrede in de wereld.