

Parochieberichten

Zondag 20 mei 2018, Week 20

Parochie H. Eligius Schinveld,

**Secretariaat: Wilhelminaplein 2
6451 CJ Schinveld**

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel.: 045-525 96 36

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11

Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63

NL64 INGB 0001 0416 18

t.n.v.:Kerkbestuur H. Eligius Schinveld"

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkc.nl/publicaties/ROE30>



Parochie H. Clemens, Merkelbeek

**Secretariaat: Wilmenweg 14
6447 AX Merkelbeek**

Koster: Dhr. Rob van Tilburg,
Tel.: 046-442 37 66

Opgeven Misintenties en berichten
José Hendricks-Jeurissen, Julianastraat 9,
tel. 046-4423614/Jeanny Janssen-Keulen,
Mgr. Mannensstr. 33, tel 045-5250179

Kerkbijdrage: NL 89 RABO 0133 1100 01
t.n.v. Parochie H. Clemens Merkelbeek

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkc.nl/publicaties/ROE29>



Pastoor: Drs H.S.J. Adema / Tel: 045-5252318 of 0622568958 / Email: hadema@ziggo.nl

DIENSTEN IN SCHINVELD

Zaterdag 19 mei 2018

19.00u. H. Mis met **volkszang** voor Alphons Rutten; voor overl. ouders Josef Rutten en Mathilde Rutten-Willems en Harry Rutten; voor Martin Daemen en overl. fam.; voor overl. ouders Bruls-Duysings en Albert Weijermans

Zondag 20 mei 2018

Hoogfeest van Pinksteren (b)

09.30u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor de nieuwe bewegingen in de Kerk

Maandag 21 mei 2018

2e Pinksterdag

10.30u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor de schutterij Eligius-Juliana

Dinsdag 22 mei 2018

H. Rita van Cascia

8.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 24 mei 2018

O.L.Heer Jezus Christus, eeuwige hogepriester

19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek' voor de vrede in de wereld

Vrijdag 25 mei 2018

19.00u. Toediening van het vormsel door Mgr. de Jong

MEDEDELINGEN

Installatie van keizer bij schutterij Eligius-Juliana

Op 2e Pinksterdag wordt John Melsen in de Eligiuskerk geïnstalleerd als keizer. Drie jaar lang is hij koning geweest en nu volgt de bevordering tot keizer. Ook de schutterijen van Merkelbeek en Oirsbeek zullen aanwezig zijn. Het is bijzonder geburen om dit te mogen meemaken. Iedereen is van harte welkom in deze mooie viering.

Toediening vormsel

Op vrijdag 25 mei 19.00 uur is het feest voor de negen meisjes en jongens, die

zich voorbereid hebben op het sacrament van het vormsel. Dit zal worden toegediend door Mgr. de Jong.

BEZINNING

Door Gods Geest wordt alles anders

In ieder mensenleven komen gemoedstoestanden voor, die het leven van onszelf en van anderen danig verstoren. Teleurgestelde mensen staan niet meer open voor nieuwe gebeurtenissen. Boze mensen zijn er alleen maar op uit om kwaad met kwaad te vergelden en vergeving is voor hun een vreemd woord. Angstige mensen zijn bedacht op elk gevaar en proberen een situatie te scheppen waarin zij veiligheid ervaren. Twijfelende mensen komen moeilijk tot een besluit en stellen telkens uit om iets nieuws te beginnen. Eenzame mensen voelen zich van God en iedereen verlaten en hun leven is een grote klaagzang. In al deze situaties kunnen wij spreken van een sfeer waarmee je niet veel kunt bereiken.

De leerlingen merkten bij de komst van de Heilige Geest dat zij op een ander plan gebracht werden door datgene wat hun overkwam: het gedruis dat ervaren werd als een stevige wind maakte andere mensen van hun. Teleurstelling, boosheid, angst, twijfel en verlatenheid werden ingeruild voor begeestering, vergeving, zelfvertrouwen en gedragenheid. Ze durfden weer naar de mensen toe te gaan en over Jezus te spreken. Ze spraken niet over vergelding van het kwaad, maar over vergeving van de zonden. En gaven ieder, die open stond voor het geloof in Jezus, de kans om op Hem hun leven te bouwen. Gesterkt door Gods Geest konden zij de wereld positief tegemoet treden en hun laten delen in de werking van Gods Geest.

Zich richten op Jezus brengt mensen bij elkaar. Waar mensen blijven steken in voorschriften die er zijn en duidelijkheid afdwingen omdat leer en leven elkaar kruisen missen wij de liefde voor God en de mensen. Niet alles in het leven is altijd helder en soms is een groeiend inzicht noodzakelijk. De vrede die Jezus ons toewenst is vooral de vrede van het hart: ons geborgen voelen in Gods liefde, maar ook de ander Gods liefde gunnen. Wie een andere kijk op de dingen tot zich toelaat kan ervaren hoe bij de omschakeling van denken en voelen de Heilige Geest vaak wonderen van goedheid kan verrichten.



KERKDIENTEN MERKELBEEK

Zondag 20 mei 2018

Hoogfeest van Pinksteren (b)

11.00u. H. Mis met Gemengd Koor als gest. jaard. overl. ouders Simons-Heijmann en overl. fam.; Wiel Jeurissen (offerg.); Guus Cox (offerg.); Jaard. Jan en Sisca Adema vanwege trouwdag; Jaard. Jeu en Lena Simons-Jansen; gest. jaard. Leo Hendrix en Clementine Hendrix-Buijsen, dochter Lies en overl. fam.; gest. jaard. Trees Arnoldussen-Douven; Jaard. fam. Smeets-Voncken; Jaard. fam. Chodakowski; Sjeng Verhooren.

Woensdag 23 mei 2018

08.30u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld voor Pastoor Wassenberg.

19.00 u. Rozenkransgebed aan de Banneuxkapel.

Vrijdag 25 mei 2018

08.30u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld t.e.v. het H. Hart.