

# Preek van pastoor Adema met Kerst 2022

Schinveld 25 december 2022

Beste medechristenen,

Een dezer dagen las ik een tekst met de volgende boodschap: bezint eer ge begint. Het ging over het nemen van een kind en de kosten die daarmee gepaard gaan in de eerste periode. Voor kleding werd € 40,50 uitgetrokken. Voor voeding, medische begeleiding en dergelijke werd € 181,60 geteld en voor het inrichten van een babykamer ook nog eens € 375,00. Een kind kost je dus € 688,10. En als het ouder wordt kost het nog meer en zijn de ouders 15% van hun inkomen kwijt. Bij het tweede zelfs 30% en het derde 40%. Dit bericht kwam bij mij binnen als een boodschap die elke vorm van menselijkheid mist. In dit bericht wordt een mens teruggebracht tot een product van kosten en baten. Het blijft anoniem in statistieken en prognoses. Niet meer gekend worden tekent steeds meer onze samenleving. Mensen vervreemde van elkaar en van God. De mens wordt gereduceerd tot een optelsom van rendement en kostenpost. In zo'n beleid past steeds minder steun voor verenigingen, cultuur en godsdienst. Want wat brengt het ons, als mensen wat doen wat geen meetbaar rendement oplevert. Zo verhardt de samenleving en telt de menswording steeds minder. In heel wat gezinnen herken ik die aandacht voor de menswording wel terug omdat liefde het sleutelwoord is. Ouders benaderen hun kind met tederheid en willen er alles voor doen om het een mooie toekomst te geven. Als het iets naars overkomt beschermen zij het en troosten het. Ze zijn blij als hun kind onbezorgd kan genieten en hebben het niet over wat hun kind allemaal kost. Ouders met een gehandicapt kind stralen die liefde zelfs heel bijzonder uit en laten zien dat het kwetsbare en onvolmaakte ook bij het leven hoort. Ze reageren soms fel op mensen die dit kind uitsluiten. "Ons kind hoort er ook bij". Daarin herken ik ook de liefde die God in ons hart heeft gelegd. Daarin schuilt het geheim bij de geboorte van Jezus.



In het geheim van de menswording van Jezus klinkt sterk de liefde van God voor de mens door. Maar ook de liefde die mensen hebben voor elkaar. Een kind wordt mens naarmate het de liefde van ouders en anderen ervaart. Een kind groeit als het merkt dat er een heleboel dingen zijn waarin het goed is. Bevestiging en stimulans zijn belangrijke waarden. "Heden is u een redder geboren". Hiermee raakt de geboorte van Jezus aan datgene wat het leven inhoudt: liefde, vrede, vreugde en geluk. De menswording gebeurt niet vanzelf. Kwade krachten zijn echter niet in staat de menswording van God tegen te houden. Niet de machtswellust van koning Herodes die er niet voor terug deinst onschuldige kinderen te doden. Niet de religieuze leiders die vastgeroest zijn in oude gebruiken, maar de komst van de mensenzoon afwijzen. Ondanks deze tegenkrachten gaat de menswording van Gods Zoon door tot in onze tijd. Zijn geboorte was geen eindpunt, maar beginpunt. Jezus maakt zichtbaar wat werkelijk waarde heeft. Hij geneest mensen die ziek zijn naar lichaam en Geest. Hij geeft een thuis aan mensen die door anderen aan de kant zijn gezet. Hij schenkt mensen die verkeerd behandeld hebben een nieuwe kans. Zo brengt de menswording van Gods zoon ons tot één grote familie die gelooft in het Koninkrijk van God en daaraan werkt. Het hart is uitgangspunt van handelen. Je zelf wegschenken voor de ander leidt tot liefde en goedheid. Je kwetsbaar opstellen geeft vrede in ons hart en straalt uit naar mensen om ons heen. Daarin zien wij alle tijden door hoe de menswording van Gods zoon zich nog steeds voltrekt. Dat maakt deze dag ook zo bijzonder.

## ***Preek van pastoor Adema met Kerst 2022***

Mensen die in Jezus geloven hebben een prachtige opdracht gekregen in een wereld van vandaag. Waar de communicatie verstilt mogen wij plaatsen van ontmoeting scheppen in het kerkgebouw en daarbuiten, zodat er nieuw leven en mooie idealen ontstaan. Mensen die in de kou zitten, mogen wij te hulp komen met hartelijkheid en gaven, zoals de voedselbank en kledingbeurs doet. Jonge mensen die stil willen staan bij belangrijke levensvragen mogen wij een plek geven van vertrouwen en ontmoeting. Mensen die ziek zijn mogen van ons horen hoe waardevol zij zijn en ons veel kunnen leren over het omgaan met ziekte en dood. De geboorte van Jezus is

een appel aan ons allen: blijf geloven in de goedheid van God. Laat ons onze vreugde niet bederven door het kwaad in Kerk en wereld. Werken aan je eigen menswording geeft meer rust en vrede dan de ander willen verbeteren. Zo schenkt geloof leven aan de ander. Maakt hoop ons open voor de toekomst. Geeft liefde zin aan ons bestaan voor de ander. De menswording van Jezus blijft actueel. Maar ook de menswording van onszelf, want daarin opent God deuren voor ons. Moge Kerstmis een grootse viering van vreugde zijn voor iedere mens van goede wil. In die zin wens ik u een gezegend kerstfeest toe.