

Parochie H. Eligius Schinveld
Wilhelminaplein 2,
6451 CJ Schinveld

Pastoor: Drs H.S.J. Adema
Tel: 045-5252318 / 0622568958
Email: hadema@ziggo.nl

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel: 045-525 96 36

Website: www.eligiusschinveld.nl



Eligius bode

Zondag 29 januari 2017
Week 5

Opgeven misintenties en berichten:

Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Betalingen: Ten name van
Kerkbestuur H. Eligius Schinveld

NL31 RABO 0146 7001 63

NL64 INGB 0001 0416 18

NL27 RABO 0146 7010 11

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

KERKBERICHTEN

Zaterdag 4 februari 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** en **eerste communicanten** voor de opgroeiende jeugd

Zondag 5 februari 2017

5e zondag door het jaar (a)

09.30 Gez. H. Mis met **kerkelijk zangkoor St. Joseph** voor het welzijn van de parochie

Maandag 6 februari 2017

HH. Paulus Mik en gezellen, martelaren

18.00u. Uitstelling van Allerheiligste

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis voor pater Herman Mestrom

Dinsdag 7 februari 2017

09.30u. Geen H. Mis

Donderdag 9 februari 2016

19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan de Bleek" voor roeping tot priesterschap en religieus leven

Zaterdag 11 februari 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor overl. ouders Senden-Raadschelders en zoon Jo; jrd. voor Pieter Bartelings; voor Tina en Peter Geilenkirchen en overleden zonen Hans en Theo

MEDEDELINGEN

Viering van Maria Lichtmis met communicanten

Op zaterdag 4 februari zal met de communicanten de opdracht van Jezus in de tempel worden gevierd. De kinderen zullen met een eigen gemaakte kaars ook gaan naar het Maria-altaar en herdenken dat hun ouders hun bij de doop hun kind aan God hebben toevertrouwd.

Kerkebalans

In de afgelopen week zijn in vele parochies aandacht geschonken aan inkomsten en uitgaven van de parochie.

Een parochie krijgt de inkomsten van collectes, misintenties, kerkbijdrage, bijzondere viering e.d. Kortom: een parochie wordt niet onderhouden door

het bisdom, maar mensen ter plekke dienen zorg te dragen voor hun eigen geloofsgemeenschap. We zijn dankbaar voor degenen die daadwerkelijk de kerk steunen door aandeel in vrijwilligerswerk, deelname aan de vieringen en kerkbijdrage. Toch zien we ook dat de lasten van een geloofsgemeenschap door een kleiner wordende groep gedragen wordt. Willen wij in de toekomst de dienstbaarheid aan mensen waarborgen, dan zijn er mensen nodig die als vrijwilliger mee doen aan allerlei werkzaamheden en mensen die financieel de parochie ondersteunen. Een speciaal verzoek aan mensen die de Kerk belangrijk vinden, maar er tot nu toe niet aan toe kwamen om de parochie te ondersteunen, dan zou nu het moment kunnen zijn om daar werk van te maken. Wilt u als vrijwilliger diensten aanbieden, meldt u bij de pastoor, koster of kerkbestuur. Wilt u mee doen aan de kerkbijdrage, laat dit dan weten aan dhr. Vaessen of de pastoor.

OVERWEGING

Zout vanuit bijbels perspectief

Een van de eerste dingen die mensen te horen krijgen, wanneer zij een diëtist bezoeken is, dat men voorzichtig moet zijn met zout. Het heeft een invloed op ons gewicht omdat het vocht vast houdt en is slecht voor de bloeddruk. Toch hebben wij ook de ervaring dat zoutloos eten vaak smakeloos. Wil je van een maaltijd kunnen genieten, dan is smaak heel erg belangrijk. Voor onze verhouding met God is het belangrijk dat wij ons geloof een toegevoegde waarde geeft aan ons leven. Vroeger werd bij een kindje dat gedoopt werd dan ook een beetje zout op de tong gelegd en bij de Oosterse vinden wij dat nog terug. Het betekende dat God smaak aan ons leven geeft. Maar tevens ook dat wij met het ontvangen geloof de ander uitnodigen om ons bestaan met Gods liefde te verrijken. Geloof moet gedeeld worden. Anders kan het nooit vruchtbaar zijn. Jezus gebruikte het beeld van het zout om

aan te geven wat de taak van de leerlingen was. Zij moesten bijdragen aan het levensgeluk van mensen door krachten als liefde, vrede, vergeving, geduld, delen en geven door te geven. Waar Zijn Geest ruimte krijgt voelen mensen dat er meer is tussen hemel en aarde. Dit heeft zijn weerslag op de manier waarop wij ons leven invullen.



Daarnaast gebruikt Jezus ook het beeld van het licht op de kandelaar. Er zijn zo veel mooie dingen die wij door ons geloof beleven dat wij dat ook met anderen mogen delen. Niet bang zijn om daarmee voor de dag komen, maar de ander ook de vreugde van het geloof gunnen.

We merken dat bij een bepaalde groep het geloof nauwelijks leeft terwijl ze toch gedoopt zijn. Ze zijn vaak niet doordrongen van het grote geschenk van het geloof, ontvangen bij het doopsel. Ze zien de verbondenheid met Christus ook niet als een meerwaarde van hun bestaan. Hun zwijgen wordt verantwoord door te spreken over respect voor andere godsdiensten. Dit is alleen maar mogelijk wanneer wij weten wat onszelf dierbaar is en dat durven te delen. Maar ook is het goed om te luisteren naar wat de ander dierbaar is. Ieder in zijn wezen laten door het geloof niet bespreekbaar te maken brengt mensen niet bij elkaar. Het versterkt alleen maar de overtuiging dat het geloof muren opricht tussen mensen. Het leven leert ons ook dat, waar de liefde voor God en mens aanwezig is, juist muren worden afgebroken waar mensen tochtgenoten zijn van elkaar. Er zijn waardes die ons verbinden met elkaar. Er zijn tradities die identiteit geven aan ons geloven. En wij beseffen dat verschillende maaltijden van goede kwaliteit kunnen zijn.

wat is de kerk u waard?