

rochie H. Eligius Schinveld
Wilhelminaplein 2,
6451 CJ Schinveld

Pastoor: Drs H.S.J. Adema
Tel: 045-5252318 / 0622568958
Email: hadema@ziggo.nl

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel: 045-525 96 36

Website: www.eligiusschinveld.nl



Eligius bode

Zondag 23 april 2017
Week 17

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Betalingen: Ten name van
Kerkbestuur H. Eligius Schinveld
Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11
Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63
NL64 INGB 0001 0416 18

ANBI publicatie zie:
<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

KERKBERICHTEN

Zaterdag 29 april 2017

H. Catharina van Siena

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor Paula Raes-Palant (vw. coll.); gest. jrd. voor Albert en Bertha Kusters-Gelissen en Serv en Mientje Grosjean-Kusters; **zwd.** voor Jan Senden

Zondag 30 april 2017

3e zondag van Pasen

09.30u. Gez. H. Mis met **kerkelijk zangkoor St. Joseph** voor Nol Reubzaet (vw. ver.); voor Enny Severens-Theunissen

Maandag 1 mei 2017

H. Jozef, de arbeider

18.00u. **Uitstelling van Allerheiligste**

18.45u. **Maria-noveen**

19.00u. H. Mis voor de vrede in de wereld

Dinsdag 2 mei 2017

H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 4 mei 2017

H. Petrus Canisius

19.00u. H. Mis in verzorgingshuis Aan de Bleek voor overl. ouders Cremers-Wagenaar, zoon en kleinkind; gest. dienst voor Karel Jacobs en Johan Jacobs

Zaterdag 6 mei 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor zuster Gezina van der Poll en overl. fam.

MEDEDELINGEN



83e Blindendag te Sweikhuizen

Pater Lucianus, Conventueel, was een paar jaar na zijn priesterwijding (1906) – ten gevolge van een medische misgreep blind geworden. Vanaf mei 1929 kwamen jaarlijks blinden van Limburg naar Sweikhuizen onder leiding van pater Lucianus. Dit gebeurde rond het feest van de H. Odilia. Na het overlijden van pater Lucianus nam pastoor Thissen en

tegenwoordig het Odiliacomité, de voorbereidingen geheel op zich. Blinde en slechtziende pelgrims zijn welkom op het feest van de H. Odilia en gaan vanaf het Odilialein in processie naar de kerk Daar wordt een H. Mis opgedragen, die door de plaatselijke koren wordt opgeluisterd. Aansluitend begeven de pelgrims zich naar het Rector Raevenhuis, waar een koffietafel wordt aangeboden. Het is een gezellige bijeenkomst met muziek 's Middags is er Lof met oogzegening en verering van de relikwie van de H. Odilia. Dit jaar is de Blindendag op **zaterdag 17 juni. Programma Blindendag:** 11.00 uur ontvangst pelgrims 12.30 uur koffietafel. 14.15 uur concert in de kerk. 15.00 uur Lof met ogenzegening. **Informatie Blindendag:** blindendagsweikhuizen@gmail.com of tel.nr. 046-443.22.42

OVERWEGING

Onbegrijpelijk hoe dat kon gebeuren

Ons leven zit altijd vol verrassingen. Wanneer het leuke dingen betreft zoals het winnen van een prijs of een onverwachte uitnodiging voor een feest, beleef je daar vreugde aan. Jammer genoeg zijn er ook verrassingen die je niet zo vrolijk maken. Wanneer een relatie na vele jaren verbroken wordt zonder dat je in de gaten hoe een vreemding zich aan het voltrekken was. Of wanneer je staat in de bloei van je leven en een dierbaar iemand ontvalt je, dan vult verdriet het leven. Je moet je verhaal kwijt kunnen, is een bekend gezegde. Niet bij mensen die in dezelfde verdrietige situatie zitten, maar bij mensen die van buitenaf met je meelopen en luisterend lijnen aanbrengen in je levensverhaal. Toeval bestaat voor een gelovig mens niet. Alles wat ons overkomt heeft betekenis, al kunnen wij dat op zo'n moment zelf niet ervaren.

Ook de twee leerlingen op weg van Jeruzalem naar Emmaus overkwam dit. Waarschijnlijk zwijgend vervolgden zij

hun weg. Toen voegde zich een derde persoon bij hen. Iemand die luisterde naar hun verhaal over Jezus kruisdood en het verhaal van de verrijzenis. Het waren gebeurtenissen die ze niet konden plaatsen. Toch bracht de derde persoon duidelijkheid in hun verhaal. Achter dit alles zit Gods plan. Zowel het sterven als het verrijzen van Jezus heeft een diepe betekenis. God laat zien dat Hij de mens niet aan zijn lot overlaat. In het breken van het brood herkennen zij Jezus die als derde met hen meeding. Zoals Hij zich nog steeds in de eucharistie openbaart als degene die meeloopt en het leven met ons deelt.



Veelzeggend zijn de woorden uit het twaalfde eucharistisch gebed: "altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons, wanneer Uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij Uw Liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus, ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood". Daar gaat het om wanneer wij samen eucharistie vieren. Wanneer het gaat om de aanwezigheid van de Heer komt dat bij mensen ook naar voren toe. Iemand zei: als ik een keer niet naar de kerk geweest ben, is die zondag toch anders. Ik mis iets. Een ander zegt blij: vandaag was er weer een woordje bij dat voor mij bedoeld was. En bij bepaalde gebeurtenissen van lief en leed ervaren wij niet alleen de saamhorigheid met elkaar, maar ook de verbondenheid met de verrezen Heer. Dat is wat ons warmte en vreugde geeft. De eucharistie is eindpunt en beginpunt voor ieder die Jezus als tochtgenoot toelaat.