

Parochie H. Eligius Schinveld
Wilhelminaplein 2,
6451 CJ Schinveld

Pastoor: Drs H.S.J. Adema
Tel: 045-5252318 / 0622568958
Email: hadema@ziggo.nl

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel: 045-525 96 36

Website: www.eligiusschinveld.nl



Eligius bode

Zondag 30 april 2017
Week 18

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Betalingen: Ten name van
Kerkbestuur H. Eligius Schinveld
Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11
Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63
NL64 INGB 0001 0416 18

ANBI publicatie zie:
<https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30>

KERKBERICHTEN

Zaterdag 6 mei 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor zuster Gezina van der Poll en overl. fam.; voor Carola Peters, ouders, zus Margriet en schoonzoon Jan

Zondag 7 mei 2017

4e zondag van Pasen

09.30u. Gez. H. Mis met **dameskoor Pro Musica b.g.v. 40-jarig jubileum** voor lev. en overl. leden en overl. echtgenoten

Maandag 8 mei 2017

18.00u. **Uitstelling van Allerheiligste**

18.45u. **Maria-noveen**

19.00u. H. Mis voor Tiny Geraeds-Mengellers

Dinsdag 9 mei 2017

08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 11 mei 2017

19.00u. H. Mis in verzorgingshuis Aan de Bleek voor lev. en overl. leden van de KAVO

Vrijdag 12 mei 2017

19.00u. H. Mis met **toediening van het sacrament van het vormsel door Mgr. Wiertz** met koor **Like2Sing** voor Jo en Faantje Palmen en de opa en oma van Britt; voor Maurice Palmen, Frans en Annie Gelissen; voor John Theunissen en Jo Drummen

Zaterdag 13 mei 2017

19.00u. Gez. H. Mis met **volkszang** voor Dré Palmen; **zwd.** voor John Veltrop; voor Martin Daemen en overl. fam.; voor overl. ouders Gerards-Petri, José en Pieter

MEDEDELINGEN

Vormselviering in Schinveld en Merkelbeek

Bisschop Wiertz is vormheer voor het dekenaat Schinnen. Bij de voorbereiding hebben wij gebruik gemaakt van de methode "vormselkracht". Enerzijds kwam wezenlijke informatie aan bod en anderzijds werden de jongens en meisjes gestimuleerd om actief te zijn in het

gesprek, invullen van opdrachten, en ook de inbreng bij vieringen in de kerk. Zo lazen de vormelingen bij de kruisweg op Goede Vrijdag, wat positieve reacties opleverde. Ook de inbreng bij de Paaswake was verfrissend en verrassend. De sfeer tijdens de bijeenkomsten was in Merkelbeek en Schinveld heel prettig. Er was openheid naar elkaar en naar het geloof in God. Fijn was het dat Wilfried Geilenkirchen in Schinveld mij goed ondersteunde bij de voorbereiding op het vormsel. En in Merkelbeek gaf de inbreng van meester Jeroen Schippers mij rust. Van zijn inbreng kon ook ik nog veel leren. Het vormsel vindt plaats op 12 mei in Schinveld met 13 vormelingen uit groep 8. In Merkelbeek is dat op 14 mei met 14 vormelingen uit groep 7 en 8. Na het vormsel sluiten wij af met een laatste bijeenkomst. We wensen de vormelingen toe dat de Geest van God, die bij hun te gast was, door hun worden meegedragen in hun verdere leven.

OVERWEGING

Priesterstudent in deze tijd

Wanneer je luistert naar geroepen van deze tijd, dan is dat heel anders dan in mijn tijd. Toen begon je met weinig en iedere keer kreeg je er weer wat bij: geestelijk en materieel. Afstand doen van allerlei zaken, die verworven waren, was nauwelijks aan de orde. Nu staan priesterstudenten uit Nederland in de situatie dat zij al een leven hebben opgebouwd en moeten dat alles los laten om het nieuwe avontuur met Jezus als Meester aan te gaan. Er zijn vaak weinig mensen in hun omgeving die hun keuze begrijpen en als mooi zien. De uitdaging om er aan te beginnen en door te zetten lijkt soms op het alleen beklimmen van een hoge berg. Ook de studenten uit het buitenland moeten veel loslaten: hun vertrouwde omgeving en mensen met wie zij dezelfde cultuur deelden. In het verleden koos een priesterstudent voor werken in de Kerk en Christus had daarin zijn

plaats als voorbeeld en bezieler. Tegenwoordig wordt die keuze om priester te worden gemaakt door de ontmoeting met Jezus, die hun getroffen heeft en niet meer los laat. De roep om Hem te volgen komt op de eerste plaats de Kerk is een logische consequentie. Het werkveld van de toekomstige priester kent niet meer de overzichtelijke situatie van een parochie, maar de veelheid van parochies leidt er toe dat contacten meer ontstaan door werkvelden waar je elkaar tegenkomt dan door een gemeenschap, waarin je opgenomen bent. Het beeld van de herder zal opnieuw moeten worden ingevuld.

In de Schrift wordt God vergeleken met een goede herder. Hij zorgt voor zijn kudde. In Jezus wordt de herder iemand die zijn leven geeft voor de schapen. Iedere priester wil graag zo'n goede herder zijn. Jezus heeft wat dat



betreft ons nog steeds veel te leren. Hij kende geen vaste parochie waar Hij werkzaam was. Hij trok van stad tot stad. Hij sloot mensen in zijn armen, maar liet ze ook weer los in de hoop dat zij Hem niet zouden vergeten. De ontmoeting met Jezus werd het begin van een nieuwe start in het leven. Het contact met God kwam bij Jezus op de eerste plaats. Het gebed verhelderde waar Zijn opdracht lag. Slechts enkele mensen waren zijn tochtgenoten. Met hun deelde hij het meest intensief Zijn Leven. Het gebed is ook nu nog steeds wezenlijk voor mensen met een leven, aan God gegeven. Een priester wil herder zijn in de geest van Jezus, maar heeft ook altijd herders die waken over hem. Wie geeft ontvangt en wie ontvangt kan ook geven gebeurt ook hier.