

Parochieberichten

Zondag 20 augustus 2017, Week 33

Parochie H. Eligius Schinveld,

**Secretariaat: Wilhelminaplein 2
6451 CJ Schinveld**

Koster: Dhr. J. Vaessen
Tel.: 045-525 96 36

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11

Andere ...: NL31 RABO 0146 7001 63
NL64 INGB 0001 0416 18

t.n.v.:Kerkbestuur H. Eligius Schinveld"

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkc.nl/publicaties/ROE30>



Parochie H. Clemens, Merkelbeek

**Secretariaat: Wilmenweg 14
6447 AX Merkelbeek**

Koster: Dhr. Rob van Tilburg,
Tel.: 046-442 37 66

Opgeven Misintenties en berichten

José Hendricks-Jeurissen, Julianastraat 9,
tel. 046-4423614/Jeanny Janssen-Keulen,
Mgr. Mannensstr. 33, tel 045-5250179

Kerkbijdrage: NL 89 RABO 0133 1100 01
t.n.v. Parochie H. Clemens Merkelbeek

ANBI publicatie zie:

<https://anbi.rkc.nl/publicaties/ROE29>



Pastoor: Drs H.S.J.. Adema / Tel: 045-5252318 of 0622568958 / Email: hadema@ziggo.nl

DIENSTEN IN SCHINVELD

Zaterdag 26 augustus 2017

19.00u. H. Mis met **volkszang** als gest. jrd. voor Arnold en Miet van Nuijs-Meijers; gest. dienst voor overl. ouders Mathieu Rademakers en Tiny Rademakers-Vromen; gest. jrd. voor Sjeng en Beth Dohmen-Palmen

Zondag 27 augustus 2017

21e zondag door het jaar (a)

09.30u. H. Mis met **kerkelijk zangkoor St. Jozef** voor Marcel Benning

Maandag 28 augustus 2017

H. Augustinus, bisschop en kerkleeraar

18.00u. Uitstelling van Allerheiligste

18.45u. Marianoveen

19.00u. H. Mis voor bijz. inten. van genezing van ernstig zieke

Dinsdag 29 augustus 2017

Marteldood van Johannes de Doper

08.30u. H.Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Donderdag 31 augustus 2017

19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek' voor de zieken in de parochie

Zaterdag 2 september 2017

19.00u. H. Mis met **volkszang** als gest. jrd. voor Jetje Rijvers-Hurkens, Leonard Hurkens en Mientje Verwayen

DIENSTEN IN MERKELBEEK

Zondag 27 augustus 2017

21e zondag door het jaar (a)

11.00u. H. Mis met **volkszang** als bijzondere intentie; Ron Simons (offerg.); Fiel Borghans (offerg.)

Woensdag 30 augustus 2017

08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)

voor roepingen tot priesterschap en religieus leven.

Vrijdag 1 september 2017

08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)

voor pastoor Twan Wassenberg

Zondag 3 september 2017

22e zondag door het jaar (a)

11.00u. H. Mis met **Volkszang**

voor Herman Bachaus (offerg.); Lies Offermans-Beekman (offerg.); Sjr Arets (offerg.); Ketha Timmermans-Brüls (offerg.); overl. ouders Antoon Debets en Tiny Debets-Pijls.

MEDEDELINGEN

**Door de doop is in onze geloofsge-
meenschap opgenomen:** Tess Niewieteky, Bovenderstraat 11c; Nevah Vrolings, Schinvelderstraat 30. Dopelingen en ouders, van harte proficiat

Door de dood is van ons heen gegaan: op 86-jarige leeftijd Annie Douven, wonende in de Douve. Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

OVERWEGING

Heersen of verbinden

Door de strijd om de macht hebben vele afsplitsingen plaats gevonden binnen de Kerk. Zo ontstond een scheiding tussen de Oosterse en Westerse kerk. Eeuwen later volgde de opsplitsing in verschillende protestantse kerken. Daarna diende de Oud Katholieke Kerk zich aan en tenslotte kwamen de Pinkstergemeentes op. Rome ging er lange tijd van uit dat zij de enige recht hebbende was op Christus en dit versterkte het superieureitsgevoel. Het inzicht dat het geloof in Jezus allerlei bewegingen met elkaar kan verbinden ontbrak lange tijd. Discussies over de aanwezigheid van Christus in de eucharistie evenals de erkenning van het gezag van de Paus hield lange tijd verdeeldheid in stand. Vaticanum II leverde een nieuwe bijdrage aan de plaats van de Kerk in de wereld en de bakens voor een proces van ontmoeten en samen werken werden verzet. De Kerk erkende de waarde van andere kerken

en religies en noemde deze ook een weg, die naar God toe kan leiden. Zo begon een proces van ook van elkaar leren in de ontmoeting met elkaar. Paus Paulus VI en latere pausen maakten pastorale reizen, bedoeld om mensen en volkeren met elkaar te verbinden.



Zoals Petrus Jezus "de Christus, de Zoon van de levende God", noemde, zo is de paus vooral dienaar: niet boven mensen staan, maar bij hun staan en zo leiding geven aan Kerk en wereld. Wat voor Petrus geldt "Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik geef u de sleutels van het Rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn", wordt ook gegeven aan de plaatsbekleder van Christus. De Kerk draagt onvergankelijkheid met zich mee en schenkt zorg aan het heil van de mensen. Die zorg is niet langer gericht op het verdedigen van het eigen erf, maar op het verbinden van mensen, volken en culturen. Vertrouwen in elkaar groeit vanuit Gods liefde voor iedere mens. Paus Franciscus draagt uit dat het niet gaat om de macht, maar om het belijden van Jezus als Zoon van God. Hij helpt ons om de ander te aanvaarden in Zijn Geest. Zo groeit alom waardering voor wat wij allen willen: het volgen van de ene Heer met Petrus als eerste onder de bisschoppen.